

Dwaalleraars toen en nu

De Galaten hechtten geloof aan een dwaalleer: besnijdenis zou een 'must' zijn voor de recent bekeerde heidenen; er is in het nieuwe testament nauwelijks een zendbrief te vinden waar het onderwerp 'dwaalleraars' niet op een of andere wijze aan de orde komt. Maar ook het oude testament kende zijn 'valse profeten'. En in de meer recente kerkgeschiedenis hebben we nog steeds te maken met dwaalleringen en sekten.

Hieronder volgen een paar voorbeelden van teksten over dwaalleraars uit het nieuwe testament:

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| Galaten 4:8 e.v. | In de ban van dwaalleraars |
| 1 Timotheüs 6:2 | De dwaalleraars en de hebzucht |
| 2 Timotheüs 2:13 | De houding jegens de dwaalleraars |
| Titus 1:9 | De dwaalleraars op Kreta |
| 2 Petrus 2:1 | Waarschuwing tegen de dwaalleraars |
| 2 Johannes 1:6 | Standvastig tegenover dwaalleraars |

Judas 1:7 Dwaalleraars : Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt

Openbaringen 2: 14,15 Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat ik.

In het oude testament wordt niet gesproken over dwaalleraars maar over valse (onechte) profeten, wat op hetzelfde neer komt:

Ezechiël 12:20 Profetie tegen de valse profeten

Ezechiël 13:6 Zij schouwen valse visioenen en leugenachtige waarzeggerij, zij die zeggen: De HEERE spreekt. Hoewel de HEERE hen niet gezonden heeft, verwachten zij dat het woord zal uitkomen!

Ezechiël 22:28 Zijn profeten bepleisteren hen met witkalk. Zij zien valse visioenen en voorspellen hun leugens door te zeggen: Zo zegt de Heere HEERE. En de