

HEERE heeft niet gesproken!

.Micha 2:5 Oordeel over de valse profeten

.Zacharia 10:2 ook spreken zij van valse dromen

Ook heel de kerkgeschiedenis zou je kunnen zien als een aaneenrijging van ketterijen waartegen de Kerk te strijden kreeg, maar er is ook steeds weer verlossing door de kracht van de Geest van God. Luther schrijft bv in zijn commentaar op de Galatenbrief dat hij op het moment van schrijven dagelijks 20 jaar lang in de dienst van Christus geweest is, en door meer dan 20 sectes bestreden is. "Dagelijks verwekt de satan weer nieuwe, als zijnde god van twistzieke en aanhangzoekende mensen". (Voorrede op Paulus' brief aan de Galaten)

Er zijn twee hoofdgroepen dwalingen:

- 1) Weglaten: dwaalleer die brutootweg een deel van de belangrijkste principes of dogma's van het Christelijk geloof ontkent
- 2) Toevoegen: dwaalleer die beweert dat er iets nodig is boven op wat we door het geloof hebben aangenomen

Een voorbeeld van de eerste soort de ontkenning van de godheid van Christus. Maar de tweede soort is veel geniepiger. Voorbeelden daarvan zijn:

- De Jehova's getuigen
- De zevendedags adventisten
- Het rooms-katholicisme
- De mensen die leren dat het volgende onmisbaar is als je echt gelooft:
 - o De doop door onderdompeling
 - o Het kunnen spreken in tongen/klanktaal
 - o Het kunnen genezen of ontvangen van de gaven van genezing

Wat niet moet verbazen: een valse leer kan mensen heel gelukkig maken, kan 'goed voelen'. Maar de apostel Paulus zegt in Galaten 1: "al was het dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten wat wij verkondigd hebben, die zijn vervloekt". Paulus benadrukt dat het evangelie dat hij ontving precies hetzelfde was als wat de andere apostelen – die Jezus tijdens zijn leven hadden gekend – hadden ontvangen. Dat bleek al tijdens zijn eerste bezoek aan Jeruzalem.