

Elke nieuwe leer waar je mee geconfronteerd wordt, moet beoordeeld worden, niet op basis van gevoel, ervaring of wat andere mensen zeggen en doen. De enige norm moet zijn: de apostolische leer, zoals in het Nieuwe Testament is beschreven. (basis OT)

Kenmerken van een valse leer:

- 1) Niet gebaseerd op de bijbel maar op nieuwe openbaringen of wetenschappelijke inzichten: wel wordt de inspiratie van de Bijbel erkend, maar men is van mening dat de Waarheid nog niet compleet is;
- 2) Vaak wordt 1 onderdeel sterk benadrukt en op de voorgrond gesteld, dat ene acht men . wezenlijk, het is het grote punt, het staat altijd centraal. Bij de Galaten was dat de besnijdenis, nu kunnen dat Geestesgaven zijn enz.; (Israël)
- 3) Aan Christus alleen heeft men niet genoeg. Er komt iets bij: Maria, bijzondere ervaringen, deelnemen aan bepaalde rites;
- 4) Geloof alleen wordt als onvoldoende gezien om zalig te worden;
- 5) Over alles wat Christenen in de geschiedenis hebben gevonden, zal meewarig en minachtend over worden gedaan.
- 6) De een gaat vaker naar de dwalderaar dan naar Christus (afleiden)
Als je bij dit laatste stilstaat en terugblijkt in de kerkgeschiedenis, kom je (in Engeland) grote namen tegen als George Whitefield en John Wesley; je moet dan vaststellen dat dit gelovigen waren vol van de Heilige Geest, en toch weten we dat zijn niet op een speciale manier gedoopt waren, nooit in klanktaal/tongen spraken, en niet de gave van genezing beoefenden.

Veel nieuwe stromingen beweren onbekommerd dat nu pas de waarheid is doorgebroken, nadat de kerk zo'n 2000 jaar lang in onwetendheid gedwaald heeft. Een absurde bewering toch?

De apostel Johannes sluit zijn Openbaringen 22:18, 19 af met de waarschuwing "Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.