

2 Timotheüs 3

Paulus zit in de gevangenis en twijfelt of hij nog uit de gevangenis gaat komen. Paulus schrijft een laatste woord aan Timotheüs die voorganger is in de gemeente van Efeze.

In hoofdstuk 1 roept Paulus Timotheüs op tot standvastigheid.

In hoofdstuk 2 waarschuwt hij voor de dwaalleraren met hun onheilige, inhoudsloos gepraat, wat afleidt, waar het om gaat, namelijk: het evangelie van Jezus Christus, de kern.

In hoofdstuk 3 gaat het over een nieuwe groep naast de dwaalleraren, die op de inhoud afweken van de waarheid. De tweede groep vormde ook een dreiging voor de gemeenten, het gaat om de libertinisme. Alles draait bij hen om de vrijheid. Dit is het tegenovergestelde van het wettische van de dwaalleraren.

'En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.'

:1 'de laatste dagen', wat is dat? Dat weten we niet precies. Paulus benoemt een aantal kenmerken van 'de laatste dagen'. Het is een kenmerk van wat er toen om hem heen gebeurde, maar ook een kenmerk voor de tijd van de Romeinen, maar ook een kenmerk voor de Middeleeuwen en voor onze tijd. Ook Luther beschreef dezelfde kenmerken.

De eindtijd begint eigenlijk bij de hemelvaart. Het is de fase tussen hemelvaart en Zijn terugkomst, op dezelfde manier. In die tijd zal het voor ware gelovigen pittig zijn, dus pittig voor mensen die de kracht vanuit het geloof ervaren, die leven vanuit de opstanding van Christus en willen breken met de werken van het vlees. De eindtijd is de periode van de genade. Het gaat erom, dat wij nadenken, wie wij navolgen.

'**Weet dit**' zegt Paulus. Wees dus niet verschrikt als je om je heen ziet dat er mensen zijn die liefhebbers van zingenot zijn binnen de gemeente. Altijd zullen er mensen zijn die de waarheid willen toepassen op hun manier. Altijd zal satan blijven proberen om ons weg te duwen van de kern. Dat wil Paulus duidelijk maken. De werken van het vlees moeten wijken voor de geest van kracht en de geest van geloof.

²Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,³zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede,⁴verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.

De dingen die in :2 worden genoemd, kunnen ook bij onszelf voorkomen.. Hoe vaak kiezen wij niet voor onszelf? Soms vinden wij geld inderdaad belangrijker. Kijk daarom eerlijk naar jezelf.

Het rijtje gaat over allerlei zaken, waarin wij keuzes moeten maken.

Het gaat over geld, over je spreken, over je zelfbeeld, over hoogmoed, over opvoeding, over seksualiteit, over waar we van houden. Soms hebben wij ook geen liefde voor het goede.

Uiteindelijk wordt het hele rijtje samengevat in : 4, namelijk: 'meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God'; ben je een liefhebber van God of van jezelf? Hier wordt een keus gezien en een bron naar voren gehaald.

Zingenot heeft alles te maken met 'ik op de troon'. Dit kan om allerlei dingen gaan, ook intern, bv. over welk liederen ik graag wil zingen, over wat ik interessant vind, over mijn mening of mijn opvatting. En voordat je het weet gaat het over dit rijtje, over hoogmoed i.p.v. nederigheid, over dat we andere mensen met een andere mening wegduwen.

De libertinisten zaten samen met de mensen die heel wettisch waren in de gemeente van Efeze. Ze waren liefhebbers van zingenot. Ze wilden doen waar ze zin in hadden. Doen wat goed voelt. Dit zien wij ook veel om ons heen. Kijk maar eens naar de reclames.

Veel mensen in onze tijd vinden het heel moeilijk om niet te kunnen doen waar ze zin in hebben, zoals nu met de Coronacrisis, waarbij mensen binnen moeten blijven.

⁵*Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.*

De libertinisten waren vrijzinnig en hadden als kenmerk: een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Ze willen wel meewandelen, dus willen wel naar de diensten en kringen komen, maar de diepe kracht van het geloof hebben ze geloochend. De eigen waarheid moet naar hun zin zijn. Helaas brengt dat geen vrucht voort. De kracht ligt in de doorwerking van de Heilige Geest in ons eigen leven, zodat dat merkbaar wordt, bv. door liefde te geven, door vergeving te schenken, door dingen te geven, door het doen van goede werken enz.

Het stukje wordt afgesloten met 'keer u ook van hen af'. Dit bevestigt, dat er twee groepen zijn, waar Timotheüs zich van moet afkeren.

In :6 geeft Paulus een voorbeeld:

⁶*'Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden,⁷ die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.'*

Overdag hadden ze de schijn van godsvrucht, maar 's nachts gedroegen ze zich heel anders, het gaat over seksuele onreinheid, over prostituees. Ze zeggen het ene en doen het andere.

:7 Ze willen wel de waarheid horen, maar doen ermee wat zij zelf willen.

Ben je bereid om het woord van God als waarheid te zien? Het woord van God wil ons helpen om vorm te geven aan het geloof.

Ook in het geloof is er een enorme keus in wat je wilt horen of niet. Er is keus in liederen waar je je goed bij voelt en misschien lees je ook wel alleen dat in de Bijbel, wat je prettig vindt.

:16 zegt ¹⁶***Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,¹⁷ opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.'***

Alle teksten kunnen dus iets te zeggen hebben. Het lezen van de hele Bijbel kan je helpen om een beeld te krijgen van de waarheid.

In hoofdstuk 2:25 kreeg de opdracht om met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten, met als doel: **bekering en erkenning van de waarheid**. Dat is de sleutel! Bekering betekent dat 'ik' van de troon afgaat en dat Christus op onze troon komt te zitten, zodat hij kan regeren, kracht geven en dan mogen wij Zijn werken doen, zoals in :17 staat.

Bekeerde mensen behoren God toe. Zij worden volmaak gemaakt door Hem door het offer van Jezus Christus, tot elk werk volkomen toegerust.

Dan komt er nog een voorbeeld:

⁸***Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk.***

⁹***Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was.'***

Jannes en Jambres zijn mannen uit de verhalen van de Joden.

Ook wij hebben zulke verhalen zoals de moord op Willem van Oranje in Delft. Daar zijn hele verhalen over. Hetzelfde geldt voor Michiel de Ruyter.

Zo hadden de Joden ook hun verhalen bij de grote helden, zoals bv. Mozes. Mozes moest op een gegeven moment bij Farao verschijnen (Exodus 7). Er wordt dan gekeken wie er sterker is. Farao laat twee hoofdtovenaars komen. In de Joodse wereld hebben die mannen de namen 'Jannes en Jambres' gekregen. Dit staat niet in de Bijbel, maar het is overgeleverd.

De God van Israël overwon. De slangen van de tovenaars werden namelijk opgegeten door de slang van Aäron.

De Joodse volksverhalen waren volgens de volksverhalen zo onder de indruk van wat er gebeurde, dat ze mee zijn gegaan met de uittocht uit Egypte.

Ook zouden zij de aanstichters zijn geweest van het maken van het gouden kalf (Exodus 32).

Paulus vergelijkt Jannes en Jambres met de libertinistische mannen. Ze gaan tegen de waarheid in door de waarheid te verdraaien en maken het gemakkelijker.

De genade van Christus wordt goedkope genade door vrijzinnig te denken. Doe maar waar je zin in heeft, want Christus heeft ons toch al vrijgekocht, onder het mom van: want God wil dat je gelukkig bent. Vaak halen we Jeremia 31 er nog bij: 'God heeft niet jouw ongeluk voor ogen, maar jouw geluk.' om ons eigen zingenot te onderbouwen. God is niet onze butler of ANWB-man om ons gelukkig te maken.

Hij heeft ons niet vrijgekocht om te doen en te laten waar we zin in hebben. Wij zijn vrij, maar niet om het vlees te dienen, maar om, onder leiding van Gods geest, te dienen en uiteindelijk daarmee Christus en de Vader te dienen, volkomen toegerust.

Wij mogen openstaan voor de toerusting van God. Wij mogen Godgenot hebben i.p.v. zingenot; dus we mogen liefhebbers van God zijn, zodat ieder om ons heen dat kan zien.

:10 Hier draait de schrift. De geestelijk vader van Timotheüs vertelt waarin Timotheüs hem heeft nagevolgd.

¹⁰Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, ¹¹in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre (waar Paulus gestenigd was, Handelingen 16).

Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost.

Navolging van Paulus was niet alleen maar leuk. Er waren ook vervolgingen, zoals hierboven staat. In hoofdstuk 4:6 staat dat Paulus als een plengoffer werd uitgegoten en dat hij spoedig heen zal gaan.

De les die Paulus wil geven, staat samengevat in :12

¹²En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.'

Godvruchtig leven betekent dat mensen aan jou kunnen zien dat je Christus volgt.

¹³Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. (Dit is een uitwerking van :5) De bedriegers, worden zelf de bron van misleiding en de bron waar zij uit putten is misleid. Ze worden dus ook zelf misleid.

Dus als je niet tot erkenning van de waarheid wilt komen, tap je uit de verkeerde bron. Je bent zelf de bron van zingeving en je bent zelf de eigen bron van ethische beslissingen.

¹⁴Blijft u echter bij wat u geleerd hebt (van zijn grootmoeder, moeder, Paulus, Silas en de apostelen) **en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, ¹⁵en u van jongs af de heilige Schriften kent** (door zijn joodse moeder), **die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.**

In het joodse geloof zit de Messiasverwachting.

Het geloof in Christus Jezus maakt dat de schrift bevestigd wordt. Dus het geloof dat Jezus Christus Messias wordt, is het licht dat schijnt op het Oude Testament. Christus wordt verklaard vanuit de wet en de profeten. Ook bv. Filippus doet dat, zie Handelingen 8, waarbij de kamerling Jesaja 53 zit te lezen en er waarbij de kamerling helemaal niet begrijpt waar dat over gaat. Filippus verkondigde hem toen Christus.

Dan komt de conclusie, die Paulus tegen de dwaalleraren en de libertinisten zegt:

¹⁶***Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee***

- ***te onderwijzen***: wat is waarheid),
- ***te weerleggen***: hou je aan het woord, waarmee je de dwalingen kunt weerleggen,
- ***te verbeteren***: als er onjuistheden zijn, verbeter dit dan met het woord van God
- ***en op te voeden in de rechtvaardigheid***: dat is het doen van wat recht is , dus bv. een weduwe en wees te eten geven, de naakten kleden, de hongerigene voegden, de gevangenen bezoeken. Deze godsvrucht vloeit voort uit de bekering.

¹⁷***opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.***

Uit onszelf zijn wij niet volmaakt, dat wordt aan ons gedaan door het werk van de Heilige Geest.

Wij denken vaak dat iets niet bij ons past, maar God rust ons toe om dingen te doen, die wij van tevoren niet mogelijk achten. Hij geeft ons de vrucht en gaven!
Zo bemoedigt Paulus Timotheüs aan de hand van de schrift.