

## 1 Korinthe 2

In het vorige hoofdstuk ging het erover dat we Jezus Christus na moeten volgen en geen mensen. Paulus begint in : 1 en 3 met 'en ik'. Vers 1 t/m 5 gaan over het geloof van Paulus, over de inhoud, wat hij verkondigd heeft. In vers 4 en 5 staat hoe hij er zelf in staat.

Als wij spreken over het geloof, gaat het vaak over menselijke wijsheid. Mensen willen vaak een menselijke wijsheid om een geestelijke wijsheid te begrijpen. 'Leg mij eens uit, hoe zit dat allemaal dan, wat jullie geloven?' Dan moeten we vaak dingen wetenschappelijk uitleggen die we niet weten zoals dat God de hemel en aarde in zes dagen gemaakt heeft. Of wetenschappelijk gaan aantonen dat er leven is na de dood of hoe Jezus uit de dood kon opstaan ed. Door al die uitleggen komen weinig mensen niet tot geloof. Het kan wel, bv door de natuur.

Maar het getuigenis van God is dat we Hem ten diepste leren kennen door Zijn Geest die Jezus verkondigt.

Paulus begint niet met wetenschappelijke woorden, zegt hij, maar hij begint bij Jezus die gekruisigd is.

'Zoek eerst het Koninkrijk van God' zegt Jezus en al het overige komt erachteraan.

Achter die deur, die Jezus is, ontdek je wat er allemaal is. Dan bekijk je de dingen door de ogen van Jezus. Dan is een grasspriet iets wat geschapen is door de Heer. De Geest van God werkt ten volle achter die 'deur'. Je hart wordt vervuld door Zijn Geest. Daar gaat het hele hoofdstuk over.

*2<sup>1</sup>En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben ik niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen,<sup>2</sup>want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.'*

Mensen die Jezus niet in hun hart hebben toegelaten, begrijpen niet wat er achter de 'deur' zit omdat Gods Geest die uitleg geeft.

Hoe vaak komen wij niet in oeverloze discussies terecht. Uiteraard hoef je de wetenschap niet weg te gooien, maar dat moet niet het begin zijn. Jezus is de deur naar het koninkrijk van God.

*3En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven.'*

In Handelingen 18:9 en 10 staat Paulus in Korinthe is, overhoop ligt met de Joodse gemeenschap en dat Crispus, het hoofd van de synagoge, tot geloof gekomen is. Nadat hij eigenlijk gezegd had dat ze het maar uit moesten zoeken met elkaar en dat hij wel naar de heidenen ging. 'En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad.'

Blijkbaar was Paulus toch wel bang. Hij werd voor gerechten gesleept, stokslagen had gehad ed. Hij liep continu gevaar. Hij wist dat het hem wat zou kosten als hij met het evangelie aan zou komen.

*4En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid (filosofisch, zodat ze niet boos worden), maar in het betonen van geest en kracht, <sup>5</sup>opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.'*

Het dwaze, zwakke, onaanzienlijke is uitverkoren en ook Paulus, hij die de gemeente vervolgde en soms bang was. Het gaat niet over wie er spreekt, maar over wat, over de inhoud. De Geest is aan het werk en wat er zichtbaar wordt in de gemeenschap is de zichtbare kracht van God onder onaanzienlijke mensen in de wereld.

Wij hebben zelf niets om te roemen, Romeinen 3, maar wij roemen in Christus. Zijn kracht wordt zichtbaar de Geest en dat is soms in wonderen en tekenen, maar dat hoeft niet. Het kan ook zichtbaar worden in ons leven door bv de juiste woorden te krijgen in bepaalde situaties of andere dingen. Wij minder en Christus meer, zodat Hij gezien wordt.

Dan gaat hij meer uitleggen over geest en kracht. Hij wil nu naar de gemeente toe. In hoofdstuk 3:1 komt straks ook weer 'en ik'. Paulus is teleurgesteld:

*3<sup>1</sup>En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus.'*

De menselijke wijsheden voeren nog de boventoon in Korinthe, zoals ook in hoe ze met elkaar omgaan, door zelfverheffing en egoïsme, misstanden bij het avondmaal en allerlei andere misstanden die hij nog gaat bespreken. Helaas kan hij nog niet tot de gemeente spreken als tot geestelijke mensen.

Eerst gaat Paulus uitleggen wat een geestelijk mens is.

*6En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden (zie ook hoofdstuk 1:28).*

*7Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis (iets dat je raar vindt, niet begrijpt).*

Letterlijk: een geheim voor een bepaalde groep.

Het is te ontdekken, maar de sleutel is Christus zelf door wedergeboorte.- net zoals bij de film Narnia, de film van C .Lewis, waar de kinderen door de kledingkast moeten); *een wijsheid die verborgen was (tot aan de komst van Christus) en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; 8een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft.* – Dit komt omdat ze de geest van God niet hadden.

Hij zegt dus dat achter de 'deur' de taal van het koninkrijk wordt gesproken, en de wereld die niet begrijpt. Wat in de wereld gezag heeft, hoort in de gemeente geen gezag te hebben, anders zouden de leiders van de wereld ook de leiders in de gemeente worden. Zo gaat het niet in de gemeente.

De eerste actie van Satan naar de mens is de waarheid in twijfel brengen: 'Is het waar dat God gezegd heeft

...'

Dat is vaak de basis van al die redeneringsgesprekken/discussies die wij ook hebben. 'Is het waar dat ....?'

De geest van deze wereld roept dat. Die wil dat mensen gaan twijfelen aan de waarheid van God. Satan gelooft God niet, anders had hij zich wel onderworpen aan hem.

*8'Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben<sup>9</sup>Maar het is zoals geschreven staat: (een citaat uit Jesaja 64:4. Het gaat weer over die twee werelden. Voor de deur: 'Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.'*

Na die deur komt de ontvouwing, dan kun je de diepten van God leren kennen: *10'Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.'*

Je kunt gewoon de diepten van God niet leren kennen zonder zijn geest. Je kunt praten tot je een ons weegt en allerlei onderzoeken doen, maar je zult het niet begrijpen/zien.

*11* Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.' Wij kennen onze eigen diepten, wij weten wat we voelen, maar een ander kan dat niet. De Heilige Geest is God, dus die kent God het beste.

*12* En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.'

Dus een leven met Christus is een leven met de vervulling van Zijn Geest, waarbij wij de mogelijkheid krijgen om te putten uit de grote rijkdom van God. We kunnen hem steeds beter leren kennen, maar we zijn nooit uitgeleerd daarin. Het is verrijkend om elke keer weer meer te leren over de diepe rijkdom van God.

*13* Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.'

Je begint met het woord van God, in gebed. Vraag maar of de heilige geest je wil helpen. Het ging in Korinthe fout omdat geestelijke dingen met aardse dingen vergeleken werden.

Zo wordt daarom ook verboden om een aardse rechter erbij te halen die moet oordelen over geestelijke zaken in de gemeente. Daarom moeten niet gelovige mensen ook niet de gemeente leiden.

Wat is dan de geestelijk mens?

*14* Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

Hoe komt het dat sommige mensen die problemen hebben eerst naar de GGZ gaan en dan pas aan het eind als het helemaal fout is gegaan naar de voorganger gaan en zeggen dat ze gaan scheiden. Dit heeft ook te maken met openheid in de gemeente. Begin met het goede.

Natuurlijk kan God ook wel zegenen door een therapeut, maar begin bij God. De basis is dat God ons kent en doorgrondt. Vraag Hem om hulp.

Wees minder bang om de oplossing bij Jezus te zoeken. 'Kom bij mij' zegt Jezus, net zoals de vrouw die bij de put.

*15* De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.'

Als je geestelijke zaken met geestelijke dingen wilt oplossen, moet je bij God en zijn geest zijn en bij de gemeente, bij broeders en zusters. Daarom is het goed om kringen te hebben en pastoraat.

Aardse mensen kunnen een geestelijk mens niet beoordelen. Dat doet God. We moeten Hem vrezen en niet de wereld.

*16* Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.'

De wereld kan van alles over God vinden. Geestelijke mensen weten dat ze God niet hoeven te beoordelen. We weten uit zijn woord hoe hij is: betrouwbaar, goed en rechtvaardig. Wij zullen door Hem geoordeeld worden. In Christus zijn wij al geoordeeld en weten wij de weg die we gaan. Wij hoeven niet bang te zijn.

Hij sluit heel positief af: wij hebben de gedachten van Christus.

Wat een rijkdom om achter die 'deur' te zijn!

Zijn wij geestelijke mensen? Goed om eens over na te denken.