

## **1 Korinthe 3**

Paulus neemt een lange aanloop om tot zijn probleemstelling te komen. We hebben in het vorige hoofdstuk kunnen zien dat er een probleem is, namelijk dat er allemaal leraren zijn die door de gemeente worden verheerlijkt, een rabbinale navolging zoals het Jodendom gewend was. De leraren kwamen in het middelpunt te staan i.p.v. de Here Jezus. Ook nu komt het nog voor dat het om een voorganger gaat i.p.v. over Jezus zelf. Dit geeft verdeeldheid.

Ook werd de wijsheid van de wereld boven het gemeente zijn gesteld. Dat kan gaan om de vorm van leiding geven, de beredeneringen, overal een bewijs van willen hebben enz. In hoofdstuk 15 staat dat sommigen bijvoorbeeld de opstanding betwijfelden. De Sadduceeën hebben hetzelfde probleem.

Hoofdstuk 2:12 en 13 is het kernvers van het vorige hoofdstuk: *'Wij hebben niet ontvangen, de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten, de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken ook wij, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.'*

Geestelijke dingen kun je niet uitleggen met wereldse wijsheden. De Heilige Geest geeft uitleg in ons eigen hart.

Nu komt de uitwerking.

Paulus begint met een brug tussen hoofdstuk 1, 2 en 3. Hij maakt nu concreet wat hij heeft gezegd.

### ***Waarschuwing tegen verdeeldheid***

**3<sup>1</sup>** *'En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus.'*

Als iemand tot geloof komt is niet meteen alles veranderd. Met 'het vlees' wordt de oude mens bedoeld. Jonge mensen die net tot geloof zijn gekomen, hebben heel wat om tegen te worstelen. Allemaal hebben we veel te leren, maar vooral de net bekeerden. De Geest heeft dan nog heel wat uit te leggen.

Gaandeweg leer je wel om meer te luisteren en ontdek je de waarheden. Dit kan bv. door Bijbelstudie te doen, naar de kerk te gaan of naar de jeugd gaan. Het vlees moet minder worden en de Geest moet meer worden. Dat is wat je hoopt. We worden gerechtvaardigd door geloof, niet door werken, Christus is het fundament. Efeze 2:8-10 Ze waren wel in Christus.

**2** *'Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen;'*

Als iemand tot bekering is gekomen, begint het leven met God pas, net zoals bij een baby. Logisch dus dat ze eerst nog niet alles konden verdragen of begrijpen.

Dan komt hij met zijn punt: *'ja, u kunt dat ook nu nog niet,<sup>3</sup>want u bent nog vleeselijk.'*

Hij had dus verwacht dat ze na hun bekering al wel meer zouden hebben geleerd. Wordt het niet eens tijd dat jullie zelfstandig worden? Jullie hangen nog steeds 'aan de borst', zegt Paulus Het wordt tijd dat jullie 'vast voedsel' kunnen verdragen, zegt hij. Dat kan nog niet, want ze zijn nog steeds vleeselijk. Er is wel Geest, maar nog geen vrucht.

Waar valt hij over?

*'Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens?'* Er zijn ruzies in de gemeente.

Dan wordt hij nog specifiek, waar het over gaat: *'Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet vleeselijk?'*

De aanklacht is dus dat er mensen zijn die leiders volgen i.p.v. de Here Jezus. Dat is vleeselijk denken. Daar krijg je verdeeldheid van.

De samenvatting van wat Paulus bedoelde in hoofdstuk 1 en 2 staat ook in Jacobus. Jacobus staat bekend als iemand die zegt dat het geloof ook handen en voeten moet krijgen in de praktijk.

*Jacobus 3:13-18 De wijsheid van boven*

*'<sup>13</sup>Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.*

*<sup>14</sup>Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid.<sup>15</sup>Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels.*

*<sup>16</sup>Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken.*

*<sup>17</sup>Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.*

*<sup>18</sup>En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.'*

Aards denken is jezelf op de voorgrond zetten, dit is duivels denken. Bij de duivel wordt de mens God. Als Jezus centraal staat en Hij God is, werkt dat anders. Dan wordt er gezaaid in vrede.

Dan gaat Paulus verder. Hij laat zien dat de leiders dienaren zijn van God.

*<sup>5</sup>Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft?'*

De vertaling van 'dienaren' komt van 'diaconos', waar 'diaken' vandaan komt. 'Diaconos' betekent 'door het stof gaan'. Dat is een hele andere houding dan iemand die wel even zal vertellen hoe alles zit. Het gaat om nederigheid, barmhartigheid, klein worden, zachtmoedig, gericht op Jezus, Here wilt u door mij heen werken? Zo horen de leiders van de kerk te zijn.

*<sup>6</sup>Ik heb geplant (de gemeente gesticht, het 'zaadje' gezaaid), Apollos heeft begoten (Het gieten is een dagelijks werk, waarbij het lang duurt voordat je iets ziet), maar God heeft laten groeien. (Dat is het wonder van de natuur, dat God het laat groeien.)'*

Hier zie je dat de leiders van de kerk verschillende taken hebben. Hij gebruikt hier een agrarisch beeld.

Je hebt grond nodig, aarde, je hebt plantjes nodig, je hebt zaad nodig, water en iemand die gaat begieten en je hebt het nodig dat het gaat groeien.

Apollos was langer in de gemeente dan Paulus. Toch zegt hij dat hij en Apollos één zijn, dus zonder verdeeldheid. Alle gaven komen van één Geest. In Kor. 12 en 14 komt dat terug: één lichaam, één Here en één Geest. Of je nu flyert en evangeliseert of mensen in stilte bezoekt, toiletten schoonmaakt, de tuin doet, de crèche, het hoort allemaal bij hetzelfde proces.

*<sup>7</sup>Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.<sup>8</sup>En hij die plant en hij die begiet, zijn één '*

Wel zegt hij er nog achteraan: *'maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning.'*

God kijkt niet naar hoe je het doet, maar naar jouw hart. Met welke houding doe je het? Vanuit Gods liefde? Dan is het evenveel waard. Het is geen boekje met zegels die je spaart.

De kleine penning van de arme weduwe was voor hem meer waard dan het grote bedrag dat iemand anders erin deed. Hij keek naar het hart waarmee gegeven was.

<sup>9</sup>*'Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u.'* We zijn dus geen medewerkers van mensen, maar van God. De akker en het bouwwerk zijn van Christus, niet van de gemeente. We staan in dienst van Christus!

Het beeld van de akker werd eerst gebruikt, nu 'Gods bouwwerk', de gemeente. Hij heeft het eerst over iets dat onzichtbaar is, onder de grond gebeurt. We gaan naar het tweede deel van dit hoofdstuk.

### **Christus het enige fundament 40.45**

<sup>10</sup>*'Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. <sup>11</sup>Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.'*

Op een goed fundament kun je goed bouwen, denk aan wat Jezus zegt: 'Een wijs man bouwt zijn huis op de rots en een dwaas man bouwt zijn huis op het zand.'

In Korinthe ging Paulus weer weg. Toen moest de gemeente zelf bouwen op het 'fundament' dat hij gelegd had. In Hand. 19 lezen we dat Apollos in de gemeente komt en de gemeente gaat leiden.

1 Petrus 2 Jezus is de kostbare hoeksteen, op wie het hele gebouw, de gemeente, rust. Dat is het fundament.

Wat is nu een wijs bouwmeester? Wijs is Jezus en dien gekruisigd; dwaas voor de wereld, wijs voor God.

Het fundament van de gemeente zijn niet de statuten en het huishoudelijk reglement, dat is Jezus en dien gekruisigd, niets anders. Geen gebouw, dominee, of iets anders, alleen de gekruisigde Jezus die weer is opgestaan.

De gemeente heeft wel een belangrijke taak: *'Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt.'* Dus als je als gemeentelid iets ziet dat niet past bij het fundament van Christus, moet je je mond opendoen, dat is je taak: meedenken. Het gaat hier niet over jezelf, maar over de gemeente. De gemeentevergadering is daarom belangrijk. Je moet actief meedenken en niet alleen maar accorderen. Toets de raad, toets de voorganger, dat zijn ook maar mensen.

De Baptisten gemeenten en evangelische gemeenten hebben daarom een structuur, waarbij de gemeente zeggenschap heeft. Als de gemeente monddood gemaakt wordt, ga je tegen dit vers in. Dus als de leiders zo veel macht krijgen, dat zij alleen bepalen wat er gebeurt in een gemeente, gaat het mis.

Kortom: een wijs bouwmeester bouwt op Jezus en dien gekruisigd. De informatie voor het bouwen haal je uit het woord van God. Dan ga je bouwen. Dit bouw materiaal moet wel bestendig zijn, want Jezus heeft al gezegd: 'Wie mij volgt zal vervolgd worden. Er komen dus 'stormen'. Bereid je voor op 'windkracht 9' en strijd.

<sup>12</sup>*Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro,'*

Er worden 6 materialen genoemd. Het verschil is dat het ene verbrandt en het andere niet. Goud, zilver en edelstenen verbranden niet. Ze kunnen de toets van vuur aan. Het huis is misschien geblakerd, maar het staat nog wel.

De tweede helft van het rijtje, hout, hooi en stro, kunnen niet tegen vuur. Zodra er maar een vonkje komt in een periode van droogte, staat de hele boel in brand en als de vuurzee voorbij is, staat er niets meer.

<sup>13</sup>*ieders werk zal openbaar worden. De dag des Heren) zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.'*

De dag des Heren is de dag des oordeels. In 2 Petrus 3 staat dat die dag zal komen met vuur. In het vuur zal ons bouwwerk worden gelouterd, dus zal worden bekeken of het bestendig is of niet. God zal de wereld en ons leven louteren, niet als oordeelsvuur, maar hij maakt schoon want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

*<sup>14</sup>Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen.*

*<sup>15</sup>Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.'*

De gelovigen gaan niet verloren, maar worden wel verantwoordelijk gehouden voor hun daden. We worden namelijk niet behouden door werken, maar door geloof. Hoe je bouwt heeft wel gevolgen. Als je bv alleen maar vertelt dat God van je houdt en meer niet, dus dat je gewoon doen en laten kunt wat je wilt, motiveer je iemand niet om geheiligd te leven. Dan ben je aan het bouwen op stro. Het klopt op zich wel wat je zegt, maar het is een halve waarheid. Wat als het gaat stormen in je leven? Er gaan mensen dood, er is iemand verslaafd aan de drugs of je bent zelf verslaafd aan allerlei dingen, denk je dan dat het niet uitmaakt omdat God toch wel van je houdt? Nee, het is bouwen met stro. Als je van Christus houdt, luister dan ook naar Hem en doe wat Hij zegt. Laat de afgoderij los, heilig je lichaam enz.

God doet dat niet om mensen te pesten, maar omdat het dan beter met je gaat en je zegen ervaart. Zegen komt niet aanwaaien. Zegen wordt soms verkregen om door dat vuur heen te kunnen gaan. O veel terreinen is dat soms best spannend om de wijsheid van de wereld aan de kant te zetten, en de dwaasheid van het kruis te volgen, zoals bv. de seksuele wijsheid van de wereld of de wijsheid t.a.v. de wereld. Vaak worden wij dan voor gek verklaard. Als we bv willen wachten met seks voor het huwelijk worden we betiteld als 'non' of 'monnik' die uit de Middeleeuwen stamt. Ook als je niet wilt samenwonen, maar gelooft dat de zegen rust op in het huwelijk te treden is dat soms lastig.

Toen de voorganger en zijn vrouw gingen trouwen, had Wendy een huis. Het was een huis dat ze had gehoord van mensen die op vakantie waren. Toen kwamen die mensen terug. Dit was 7 maanden voor hun trouwen. Wietse had al een huis. Het zou heel gemakkelijk zijn geweest, als Wendy daar ook alvast zou gaan wonen, maar dat wilden ze niet. Mensen in hun gemeente zeiden tegen hun; 'Wat maakt het uit joh, jullie gaan toch al trouwen?' Dat was niet stimulerend om het goede te doen. Dat valt onder bouwen op stro. De wereldse vrienden begrepen het wel dat ze die keuze niet maakten omdat ze christen zijn.

Het is belangrijk om samen te staan voor de dingen die God wil.

In vers 14 en 15 lees je de consequenties van de manier waarop je bouwt. Het heeft dus resultaat. Als je bouwt op het fundament, zul je zegen ontvangen. Het is niet altijd de wereldse zegen. De zegen kan nu zijn, maar ook in de eeuwigheid zijn.

Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, dan zul je het moeilijk gaan krijgen. Als het dan stormt in je leven, krijg je alleen maar meer vragen, meer geloofstwifels enz.

De vuurperiode is een moeilijke periode. In welk huis zit je het liefst als het gaat stormen? In beide situaties stormt het, maar in de ene situatie kun je wachten tot de storm voorbij is, en in de andere situatie 'hang je a.h.w. aan de 'tentstokken' en ben je bang, of het wel blijft staan.

*<sup>16</sup>Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?*

Hieruit blijkt dat het over gelovigen gaat en blijft gaan. Je bent niet opeens heiden. Het gaat in dit gedeelte niet over het lichaam, dat ook een tempel van de Heilige Geest is, maar over de gemeente, net zoals de tabernakel een woonplek was van God.

In het Oude Testament zie je dat als volken de tempel van God te gronde richten, deze volken nog niet jarig zijn. Als iemand in het Heilige der Heilige kwam, overleed hij.

Hier in Korinte staat: <sup>17</sup>*Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.'*

Weet wie je bent. Je bent, samen met andere gelovigen, een tempel van God, heilig, gebouwd op Christus, vervuld met de Geest, zo wil Paulus ook dat het in de gemeente is; niet vleesvervuld, maar Geestvervuld; niet een werelds denken, maar een Koninkrijksdenken.

<sup>18</sup>*Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas (dwaas voor de wereld, dus leven zoals Christus het wil) worden, opdat hij wijs zal worden.*

<sup>19</sup>*Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God,'*

Dan haalt Paulus nog 2 oudtestamentische teksten erbij, omdat ze al snel dachten dat Paulus dat allemaal zelf verzon:' *want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid.*'(een citaat uit Job 5:13).

<sup>20</sup>*En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn'* (een citaat uit Psalm 94:11).

Hij wil laten zien dat de God van het oude testament niet is afgeschreven, maar dat Hij nog steeds leeft.

Dan komt zijn conclusie na alles over de akker en over het bouwwerk, dus waar het om gaat:

<sup>21</sup>*Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u:'*

Hij zegt dat, omdat het het tegenovergestelde is van 'ik ben van .... Christus/Paulus/Apollos/Kefas. Het gaat erom dat Apollos, Kefas, Christus en Paulus van ons zijn. Hij zegt:

<sup>22</sup>*hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, hetzij de wereld, hetzij het leven, hetzij de dood, hetzij tegenwoordige dingen, hetzij toekomstige dingen, alles is van u.*

Maar hier komt nog wat achteraan, namelijk:

<sup>23</sup>*U echter bent van Christus en Christus is van God.'* Kortom: **Alles is van God!**

Het gaat erom dat alles een dienaar is van God, zie ook : 5. <sup>5</sup>*Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft?'*

De dood is geen prikkel meer. De dood is overwonnen door Christus.

Jezus zegt ook dat we met Hem zullen heersen als koningen, niet om macht te hebben, want alles is al onderworpen. De schepping is onderworpen aan ons na de zondeval, maar wij heersen op een verkeerde manier, namelijk met uitbuiting. 'Onderworpen' betekent 'dienstbaar aan'. We mogen er gebruik van maken bv van de vruchten. De toekomst is onderworpen omdat de toekomst in de handen van Christus ligt. De dood is onderworpen aan Christus, dus aan ons, dus aan God, want Christus is van God.

Christus is niet minder dan God. Christus deed de wil van de Vader, zie Johannes 17:22 en 23

<sup>22</sup>*En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;* <sup>23</sup>*Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. '*

Paulus heeft willen laten zien wat kerkzijn is, wat dienen in de gemeente is. De volgende hoofdstukken gaan ook over dienaren van Christus en wordt het nog persoonlijker, hoe wij dienaren mogen zijn: niet heersen, maar heersen door te dienen. Zo heeft Christus ook geheerst. Hij is als dienstknecht naar deze wereld gegaan.