

## 1 Korinthe 7:17-40

*<sup>17</sup>Maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heere ieder geroepen heeft, zó moet hij wandelen. En zo schrijf ik het in alle gemeenten voor.*

*<sup>18</sup>Is iemand als besnedene geroepen, dan moet hij die besnijdenis niet ongedaan laten maken. Is iemand geroepen die onbesneden is, dan moet hij zich niet laten besnijden.*

*<sup>19</sup>Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets, maar het in acht nemen van de geboden van God. <sup>20</sup>Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is.'*

Drie keer komt hetzelfde zinnetje voor, in vers 17, 20 en 24: je moet wandelen, zoals de Here je geroepen heeft.

Als wij denken aan een roeping, denken wij vaak aan een gave of een taak. Daar gaat het niet over. We moeten het lezen in de context waarin het staat. Het gaat over de staat waarin je tot geloof gekomen bent. Bv. als je naar je eigen situatie kijkt en bedenkt hoe je leven er voor stond toen je tot geloof kwam. Was je bv. getrouwd of niet, welke leeftijd had je, was je student of was je aan het werk, welk geloof hing je aan? Was je bv. moslim?

Het maakt niet uit, in welke staat je was, toen je tot geloof gekomen bent. God kan altijd met jou aan de slag; hij laat je niet zoals je bent. Iedereen is van nut voor God. Gods genade is voor ieder mens en zo moet je ook gaan wandelen.

:18 Besneden Joden moesten niet hun besnijdenis ongedaan laten maken. Daarentegen moesten onbesnedenen zich ook niet laten besnijden na hun bekering. Beide is niet belangrijk. Het maakt niet uit of je Jood of Griek bent. Het gaat om het in acht nemen van de geboden van God, denk aan hoofdstuk 4:20: *'Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.'* Ook dit heeft betrekking op het huwelijk, zoals in het vorige hoofdstuk. Als je getrouwd bent, moet je niet meteen gaan scheiden als die ander niet gelooft. Sommigen kwamen tot geloof in een slavernijzetting. Vanuit de setting waar je in tot geloof komt, ga je de Here dienen. God accepteert je zoals je bent, in welke situatie ook.

Galaten 3:26 -29 *'Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.<sup>27</sup> Want u allen die in Christus gedoopt bent hebt zich met Christus bekleed. <sup>28</sup>Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men mans is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.*

*<sup>29</sup> En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.'*

Galaten 5:2 *<sup>2</sup>Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn'.*

*<sup>3</sup>En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.*

*<sup>4</sup>U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.*

*<sup>5</sup>Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.*

*<sup>6</sup>In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.'*

Blijkbaar speelt het thema besneden/onbesneden en Jood/niet-Jood zijn in de gemeente. In die tijd waren er Joden die het Jood-zijn ongedaan wilden laten maken.

In die tijd werd er in gymnasia naakt gesport. Men kon dus dan zien of iemand Jood was of niet. Dat is waarschijnlijk de reden, waarom men dat ongedaan wilde laten maken.

De samenvattende conclusie:

Het maakt niet uit of je Jood of Griek bent. Het gaat om het in acht nemen van de geboden van God. Je mag komen zoals je bent, maar God laat je niet zoals je bent.

Als je tot geloof komt en je laat je dopen, staat de nieuwe mens op en gaat God je naar het beeld van de Here Jezus vormen, wat inhoudt: geloofsgroei/discipelschap/navolging; wie je ook bent. Je moet de roeping gaan waarmaken in de setting waar je je bevindt, blijf in je roeping en wees trouw aan je man/vrouw/werkgever/opvoeding van je kinderen en doe het goede.

*<sup>21</sup>Bent u als slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik.'*

De voorbeelden die Paulus noemt zijn:

1. In het huwelijk – blijf bij elkaar.
2. Blijf besneden/onbesneden – laat het zo. :21 Als je vrij kan worden, maak er dan wel gebruik van.
3. Slaven – blijf aan het werk als slaaf als je dat al bent. Je bent niet minder, want er zijn geen rangen en standen bij Christus.

*<sup>22</sup>Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heere, is (in het geloof) een vrijgelatene van de Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, (in het geloof) een slaaf van Christus.*

*<sup>23</sup>U bent duur gekocht; word dus geen slaven van mensen.*

De slavernij in deze context gaat over het achternalopen van mensen/voorgangers, zoals Paulus eerder noemde: 'Ik ben van ...Paulus/Apollos/...enz. '

In Hem zijn wij vrij, maar tegelijkertijd 'slaaf van Christus'.

*<sup>24</sup>Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in de staat waarin hij geroepen is.'* God kan op alle plekken en in alle staten mensen roepen. Blijf zoals je bent.

Het volgende gedeelte moet je koppelen met het huwelijksleven. Het gaat hier over de roeping van het ongehuwd zijn.

Besef goed vanuit welke gedachte Paulus onderstaand stuk heeft geschreven.

:31b *'Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij.'* Dit gaat over het einde der tijden. Jezus roept op om waakzaam, trouw en verstandig te zijn.

:35 *'En dit zeg ik tot uw eigen voordeel' ... 'maar om u te leiden tot eerbaar gedrag en blijvende toewijding aan de Heere, zonder afgeleid te worden.'* om waakzaam, trouw en stralend te zijn als Jezus terugkomt. Ze leefden in de overtuiging, dat Jezus snel terug zou komen.

Ook wij moeten klaar zijn voor zijn komst.

Hieronder gaat het niet over de ongetrouwden, maar om de verloofden. Een verlovingsperiode duurde in die tijd ook wel een jaar of langer. Als je tot geloof kwam en je had je ja-woord in de verloving al gegeven, dus het contract over de bruidsschat met de familie was al gesloten en je zou gaan trouwen, heeft Paulus daar niets over gehoord van de Here. Hij geeft daarom zijn persoonlijke mening.

### **Ongehuwd zijn**

*<sup>25</sup>Wat betreft hen die nog maagd zijn, heb ik geen bevel van de Heere. Ik geef echter mijn mening als iemand die barmhartigheid van de Heere heeft gekregen om trouw te zijn.<sup>26</sup>Ik denk dat dit goed is met het oog op de aanstaande nood, namelijk dat het voor een mens goed is om zo te zijn.<sup>27</sup>Bent*

*u aan een vrouw verbonden, zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoek dan geen vrouw.'*

De 'nood' in vers 26 zijn de kenmerken die vooral vooraf gaan aan de komst van Jezus, de 'weeën' zoals verdrukking, vervolging, broeders tegen broeders, volk tegen volk, wetteloosheid, liefdeloosheid enz. Hij zegt a.h.w.: 'Weet goed, waar je verantwoordelijkheid ligt.'

Als je alleen bent, heb je niet de verantwoordelijkheid van een gezin, kinderen, een huishouden enz. Als je moet lijden of voor de leeuwen wordt gegooid is het lijden anders dan met een gezin, dat is wat hij bedoelt.

:27 *'Bent u met een vrouw verbonden'*, dus niet getrouwd, maar verloofd, *'zoek geen losmaking.'* Laat je ja ook ja zijn.

*'Heb je geen vrouw, zoek dan geen vrouw.'* Kortom: wijd je leven aan Jezus en als je niet brandt van verlangen, ga dan in de dienst van Jezus aan het werk.

Als je denkt, te vervallen in 'porneia', dus een vorm van overspel, trouw dan wel. Vlucht weg van de hoererij.

*28' Maar ook als u trouwt, zondigt u niet. Ook als een meisje dat nog maagd is, trouwt, zondigt zij niet. Zulke mensen echter zullen wel verdrukking hebben in het vlees en dat wil ik u besparen.'*

Want een huwelijk heeft wel consequenties: voor elkaar en voor de kinderen zorgen, liefde geven, tijd en aandacht geven, de ander alles geven wat diegene nodig heeft. Je bent verantwoordelijk. Mensen die getrouwd zijn zullen meer zorgen hebben dan iemand die niet getrouwd is.

*29' Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. (weer en verwijzing naar de eindtijd) Laten zij die vrouwen hebben, voortaan zijn alsof ze die niet hebben,<sup>30</sup> en zij die huilen (om verlies en rouw), alsof zij niet huilen, en zij die blij zijn, alsof zij niet blij zijn, en zij die kopen, alsof zij niet bezitten,<sup>31</sup> en zij die van deze wereld gebruikmaken, alsof zij die niet gebruiken. Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij.'*

Een heel rijtje, waar hij mee bedoelt: wees niet verkleefd aan deze wereld, besef dat heel veel dingen vergaan.

Zorg dat je nog wel tijd hebt om je toe te wijden. Alle genoemde dingen kunnen je afleiden van je roeping, om Jezus na te volgen. Het rijtje geeft zorgen, maar Paulus zegt:

*32' En ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere, hoe hij de Heere zal behagen.'* (omdat diegene voor minder dingen hoeft te zorgen.)

*33' Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen.*

*34' Er is onderscheid tussen de gehuwde vrouw en het meisje dat nog maagd is. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. Zij echter die gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe zij haar man zal behagen.'*

Dan volgt de kern:

*35' En dit zeg ik tot uw eigen voordeel, niet om een strik (letterlijk: lasso) over u heen te werpen,'* Het doel is: **'maar om u te leiden tot eerbaar gedrag en blijvende toewijding aan de Heere, zonder afgeleid te worden.'** (door de dingen van de wereld).

Hoeveel tijd maak jij vrij voor de Here God? Of wordt jouw tijd opgeslokt door de dingen van de wereld? Waar maak jij je druk om?

*36' Maar als iemand denkt dat hij ongepast handelt ten opzichte van zijn aanstaande vrouw die nog maagd is, als de jaren van haar jeugd voorbij zijn en het op deze wijze behoort te gebeuren, laat hij doen wat hij wil, hij zondigt niet: laten zij trouwen.'*

Paulus is ook wel reëel. Als je verloofd bent, wil je ook wel graag trouwen. Als je aanstaand vrouw het als ongepast ziet om niet te trouwen, ga dan trouwen, zegt Paulus.

*37' Maar wie in zijn hart vastbesloten is en er niet toe genoodzaakt wordt, maar macht heeft over zijn eigen wil en in zijn hart besloten heeft dat hij zijn eigen aanstaande vrouw die nog maagd is, zo zal houden, die handelt ook goed.*

*38' Dus: ook wie ten huwelijk geeft, handelt goed, maar wie niet ten huwelijk geeft, handelt beter.'*

Kortom: trouwen is goed en je helemaal aan de Here wijden is nog beter. Wees je in ieder geval ervan bewust dat je je niet moet laten afleiden door alle zorgen.

Dan volgt nog een soort p.s.:

*39' Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Heere.'*

Je bent gebonden door de wet aan je man, zolang je man leeft. Dat is inclusief echtscheiding. Als de partner sterft, ben je vrij om te trouwen, maar wel met een gelovige.

Je bent ook vrij als je tot geloof komt en je partner gaat daarom bij je weg.

Maar ook hier zegt Paulus: *40' Maar zij is gelukkiger, als zij zo blijft, naar mijn mening. En ik denk ook dat ik de Geest van God heb.'*

Dus ook als weduwe of weduwnaar kun je je nog helemaal aan de Here geven. Het is geen wettisch iets. Dit gaat dus weer over de kern, dat alleen zijn kan leiden tot eerbaar gedrag en blijvende toewijding aan de Heer, zonder afgeleid te worden door aardse dingen.

Paulus wil dat de gemeente toegewijd blijft, of je nu getrouwd bent of niet.

Hoe doe je dat? Want je moet wel je verantwoordelijkheden nakomen in je huwelijk.

Hier moet je dus bewust voor kiezen. Voor je het weet, ga je mee in de flow en vergeet je de Here Jezus. Wanneer doe je stille tijd? **Zoek momenten met de Here.**