

## Openbaringen 1:11-9

Het boek Openbaring wordt in veel kerken dicht gehouden omdat ze niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten. Het kan ook angst teweeg brengen.

Openbaringen betekent 'ontvouwing/onthulling' (Apocalyps').

Het boek Openbaring en de tweede helft van Daniël laat ons dingen zien over de toekomst. We gaan kijken wat er in de Bijbel staat. Het woord verklaart het woord. Jezus wil dat we het boek lezen om elkaar ermee te bemoedigen. De context van toen lijkt ook erg op de context van nu, waarbij het christendom uit de samenleving geweerd wordt en de druk steeds verder gaat.

Ons denken wordt enorm beïnvloed. In die tijd was er een enorme druk van de Romeinen.

*1<sup>1</sup>Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.'*

In het eerste vers zie je al wat de bedoeling is van het boek Openbaring. Het is geen Openbaring van de apostel Johannes, maar van Jezus Christus. Johannes schrijft de woorden van Jezus zelf op. Johannes ziet dingen in de geest op Patmos, een eiland voor de huidige Turkse kust. Ook spreekt God door engelen.

Patmos is een eiland dat de Romeinen gebruikten als gevangenis. Johannes zat daar als politiek/religieus gevangene omdat hij teveel invloed had. Er zaten gevangenen die ze niet wilden executeren en gevangenen die ze eventueel terug wilden halen.

Johannes is ook de schrijver van 1, 2 en 3 Johannes. Dat zie je ook aan de taal. Hij was opziener van de gemeente, aangesteld voor een aantal gemeenten waarbij hij als een opziener rondtrok. De hoofdgemeente was Efeze. Johannes was opziener van de gemeenten waar ook de 7 brieven aan de gemeente aan zijn geschreven. Dat betekent dat hij ook invloed had in deze gemeenten.

De Romeinen vonden de christenen maar een raar volk; een soort Joden met een nieuwe leer. Ze bogen niet voor de keizer, ze wilden niets te maken hebben met de keizer, ze deden niet mee met de religieuze feestjes, ze deden ook niet mee met bepaalde offerrituelen, ze onthielden zich van alcohol en extravagante sexfeestjes, wat in die tijd heel gewoon was.

Christenen kon je overal de schuld van geven. Ze leefden in de tijd van Nero. Nero heeft de christenen en de gemeente in Rome de schuld gegeven van een grote oproer in Rome. Nero heeft zelfs toen een deel van de stad in brand laten zetten als afleidingsmanoeuvre van zijn eigen corruptiepraktijken. De christenen hebben toen vreselijke dingen mee moeten maken zoals het voor de leeuwen geworpen worden in het Colosseum en zelfs hun lichamen hebben als lantaarnpalen gediend in Rome.

Na Nero kwam Domitianus, een nog gruwelijker keizer, ongeveer 80/90 na C. Johannes was toen al op leeftijd. Hij accepteerde niet dat de christenen niet bogen. Hij stuurde heel veel politiek/religieus gevangenen naar Patmos. Johannes was bepaald niet de enige.

Het mooie is dat hij op dat eiland het visioen krijgt. Waarschijnlijk heeft Johannes daar twee jaar lang gezeten. Johannes verkondigde het evangelie, maar toch werd hij opgepakt en op Patmos gezet. Hoe zou hij zich hebben gevoeld?

God gebruikt moeilijke momenten om stil te worden, een plek waar je helemaal afhankelijk bent van God. Israël maakte dat ook mee in de woestijn. Bij de berg Horeb in de Sinaï kregen ze de 10 geboden. Ze waren toen volledig afhankelijk van Gods voorzieningen. Exodus, waar dat staat beschreven, en Openbaring hebben veel met elkaar te maken.

Het doel van Openbaring is **om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet gebeuren (:1)**. Het is een antwoord naar de lijdende kerk van alle tijden. In die tijd onder de Romeinen, later ook voor hen die volhardden tijdens de reformatie en het is ook een boek, bedoeld naar de eindtijd toe, waarbij mensen - als ze opkomen voor Gods woord - tegenstand ervaren door Satan, die rondgaat als een briesende leeuw.

Het was voor de gemeente van toen, maar ook voor de gemeente van alle tijden, zeker voor hen die getroffen worden door de kenmerken van de eindtijd, **een bemoediging**, net zoals het boek Daniël. Daar zien we 164 v.C. ook de tempel gevuld worden met dieren, maar tegelijkertijd is het het beeld van de antichrist. De brief was toen ook een bemoediging voor de mensen die leefden in die tijd.

Met 'de dienstknechten' in :1 worden de mensen bedoeld die leiding geven aan de gemeenten met de taak om het woord van God door te geven. Dat zie je ook aan de term in :3 'zalig hij die leest', waar 'voorlezen' mee wordt bedoeld. In die tijd werden de brieven voorgelezen. De dienstknechten hadden de taak om het woord voor te lezen, de gemeente te bemoedigen, op te bouwen en te leiden.

Wie zegt dat deze brief betrouwbaar is? Dat is een goede vraag, want er waren ook dwaalleraren die ook brieven schreven zoals het evangelie van Thomas. Thomas had bedacht dat Jezus was getrouwd en kinderen had ed., wat niet waar is.

In :2 staat de onderbouwing <sup>2</sup>*Deze (Johannes) heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.'*

Hij had getuigd van 'het woord dat vlees geworden is en het heeft onder ons gewoond en we hebben Zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid van de Vader ', wat te lezen is in het Johannesevangelie. Aan het begin van Openbaring gaat het ook over de heerlijkheid van de Here Jezus, vanaf :10. Je ziet daar ook de link met het Johannesevangelie, maar ook met 1 Johannes 1 die ook spreekt over het woord van God dat vlees geworden is.

Het boek Openbaring zul je niet begrijpen als je de Here Jezus niet kent. Het woord van God is de basis. Het 'getuigenis van Jezus Christus' is dat God zijn Zoon gezonden heeft voor ieder die in Hem gelooft door zelf het Offerlam te worden, te sterven en op te staan uit de dood. Dat is de basis, zegt Johannes. Dat is ook de basis om Openbaring te begrijpen.

<sup>3</sup>*Zalig is hij die (voor)leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.'* Het gaat hier over de mensen die de brieven voorlezen in de 7 gemeenten. Ook wij hebben het nodig om dit boek open te doen om te ontdekken dat er een Heer is die onwankelbaar op de troon zit.

Met 'en zij die horen' wordt de horende gemeente bedoeld. Maar er staat nog wat achteraan: *'zalig zij die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.'*

Dus drie werkwoorden die van groot belang zijn: 1 (voor)lezen/verkondigen, 2 horen en 3 in acht nemen. Het gaat volgens Jezus niet alleen om het horen van het woord, maar ook om ernaar te leven. Het is de eerste zaligspreking van de zeven zaligsprekingen in Openbaring. Het doen is heel belangrijk. Openbaring wordt soms gezien als een soort toekomstvoorspelling, maar dat is wat anders. Het is: de Heer zegt wat komen gaat. Mattheus 24 en 25 hebben, net zoals Exodus, raakvlakken. Het boek is bedoeld om tot geestelijke volwassenheid te komen.

Er zit ook een structuur in het boek. In :19 zie je staan 'wat is, wat was en wat komt'. De samenvatting van Openbaring is: schrijf nu op wat u 1. gezien hebt, 2 wat is en 3 wat hierna zal geschieden. Dit komt iedere keer terug.

Het begint met een proloog, de opmaat. Daarna krijg je in : 9-20 'hetgeen gij gezien hebt'

- Openbaring 1:1-8                    **Proloog**
- Openbaring 1:9-20                **'Hetgeen gij gezien hebt'**
- Openbaring 2-5                    **'Hetgeen is'**
  - op aarde
  - in de hemel
  
- Openbaring 6-22:9                **'Hetgeen na deze geschieden zal'**
  - zeven zegels
  - zeven bazuinen
  - zeven schalen
  - voleinding
  
- Openbaring 22:10-21            **Epiloog**



Openbaring 1:19 'Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.'

1 Wat hebben we gezien? De heerlijkheid van de Vader. De heerlijkheid van de Vader is Jezus. Hij is de opstanding, het begin en het einde, de Alfa en de Omega, Hij is degene waar het om draait, hetgeen wij gezien hebben. Als je tot geloof bent gekomen heb je Jezus aanschouwd in het evangelie/de heerlijkheid van de Vader. Als we de Zoon hebben gezien, hebben we de Vader gezien.

We weten dat als we tot geloof komen, wij een object worden voor de Satan, want de rest heeft hij al. Dus geloven is strijd. Daarom zeggen we ook in de Baptistentraditie: 'Welkom in de strijd.' als iemand gedoopt is.

Je komt er snel achter wat dat is. Het is een strijd, met één doel: je weghouden bij de Here Jezus. Wij herkennen dit door alle verleidingen die we tegenkomen, de strijd in het vlees. In Openbaring zien we dat ook de gemeenten die strijd kennen om maar mee te gaan met de wereld.

Als de 'duimschroeven' steeds verder worden aangedraaid, wordt het steeds moeilijker, kost het ook steeds meer en gaan we verliezen lijden. In die tijd was dat heel letterlijk omdat de keizer van Rome hen voor de leeuwen gooide of verbrandde. Hij joeg de boel regelmatig uit elkaar. Maar wat zegt Jezus in Mattheus 24? Wees niet verschrikt. Al deze dingen moeten gebeuren; weet het. En dit boek is het antwoord erop: **Houd vol! Zalig zij die volharden tot het einde!**

Het einde is niet dat de wereld gaat regeren. **Christenen, hef je hoofd omhoog want Hij komt!** Dat is de boodschap van Openbaring.

Wij weten wat het kwaad doet. Het gaat steeds harder, richting de hoer van Babylon (Openbaring 18) die zijn hele koninkrijk op de aarde gebouwd lijkt te hebben. En dan zegt God in 'een knip' dat het klaar is.

We merken dat wij nu in dat mondiale aspect zitten. Het is Covid, maar ook de hele mondiale crisis. We zitten in een gascrisis, een huizen crisis, een economische crisis, een gezondheids crisis, een klimaat crisis, een voedsel crisis, boodschappen die steeds duurder worden, enz.

Weet dat dit nog niet meteen het einde is en dat God zich niet terugtrekt. Dit moet gebeuren en er zit nog steeds één onwankelbaar op de troon. Dat is 'hetgeen is' in hoofdstuk 2 t/m 5.

We zien dat er twee dingen gebeuren: de situatie in 7 verschillende gemeenten waarbij de ene gemeente heel veel strijd heeft, maar waarbij er ook een gemeente is die bijna niets meer van de Here Jezus wil weten en hem buiten de deur hebben gezet. De situatie binnen kerken waar het niet



meer zo goed gaat. Er is ook veel afgoderij daar. Maar wat zo mooi is: als ik om mij heen kijk word je niet vrolijk door alles en als je niet uitkijkt word je pessimistisch, maar dan zegt Openbaring dat er meer is. In de hemel wordt er lof gezongen, daar is die onstabiliteit niet! Komt het met het klimaat nog goed? Een nieuwe schepping is het antwoord. God zelf gaat herstellen. Kijk naar de hemel, wat daar gebeurt: het 'heilig, heilig, heilig' van de tien-duizenden wezens, maar ook zij die

omgekomen zijn omwille van het Lam hebben een plek, dicht bij de troon gekregen. Als je lijdt, weet dat God je naam kent. Ook al kost het hier je 'kop', in de hemel niet. Daar zal je hoofd omhoog gericht zijn naar de troon.

Vanaf Openbaring 6 komt er iemand die ook op die troon wil zitten. Die wil ook als witte ruiter op het paard gaan zitten. De grote valse drie-eenheid die de wereld gaat verleiden en als de nepchristus verschijnt. En het zal geschieden dat de ruiter op zijn paard de dood in zijn kielzog heeft. Alle smerigheid en ellende trekt hij voort. Dit wordt ingeluid met allerlei ellende. Maar ook dan zit God niet stil. In de hemel worden dan de 7 zegels uitgerold van wat komen moet. Het is een soort erfenis, een testament, met 7 zegels. Het gaat over in 7 bazuinen en daarna de 7 schalen en dan gaat het richting de voleinding **waarin Jezus overwinnaar is!** Dat is de bemoediging die hier al gegeven wordt.

De eerste drie verzen zijn een opmaat. Daarna begint Johannes te schrijven:

*4'Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn,<sup>5</sup>en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,<sup>6</sup>en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.'*

Het getal 7 is ook het getal van de volheid. Het gaat dan ook over alle gemeenten die de brieven gaan lezen. De brieven werden toen ook uitgewisseld. Johannes koppelt wat is, wat was en komen gaat aan Hem die op de troon zit. Degene die boven de geschiedenis staat is de eeuwige God die altijd was en altijd zal zijn.

De 7 geesten wordt vaak gekoppeld aan hoofdstuk 5:6 waar ze gekoppeld zijn aan de geesten van de gemeente. Daar zie je ook de 7 geesten, uitgezonden over heel de aarde. Maar in hoofdstuk 3:1 wordt ook gesproken over de 7 geesten van God, de 7 sterren, gekoppeld aan de gemeente.

Het gaat over de geest van God die met de gemeente is, net zoals de geest van God die met alle gelovigen is. Het is bedoeld voor alle gemeenten.

Er staat 'die voor Zijn troon zijn'. Daar aanbidden ze Hem en pleiten ze in onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons, soms persoonlijk voor de gelovigen, maar soms ook voor de gemeenten.

Als we kijken naar de brieven staat er ook 'en de geest van de gemeenten zegt ...' Dan worden er 3 dingen genoemd:

1. Jezus Christus is de getrouwe getuige.
2. Hij is de eerstgeborene uit de doden.
3. Hij is de Vorst van de koningen der aarde.

Deze volgorde staat er niet zomaar. Hij is een getrouwe getuige van de liefde van de Vader. God had de wereld zo lief, dat Hij zijn Zoon zond. Dat is het getuigenis van de Here Jezus. Het is een liefdevolle God, die zijn liefde betoond heeft in Zijn Zoon. Jezus is trouw gebleven tot in de dood. Hij heeft getuigd van waarheid en liefde. Uiteindelijk is Hij gestorven aan het kruis. Hij was de eerste 'nieuwe Adam', opgestaan uit de dood en is ons als eerste voorgegaan.

Wat is de consequentie van zijn opstanding? Dat Hij aan de rechterhand van de Vader zit. Door de opstanding is Hij de vorst van de koningen der aarde geworden. Hij is Koning. Het is de route van het heil. Het gaat om dood, opstanding en Zijn verhoging. Dat is een voorbeeld voor ons.

Want wordt niet van de gelovigen gevraagd dat zij trouw blijven tot in de dood? Dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat er eeuwig leven is en dat wij ooit zullen regeren als priesters en koningen bij Hem?

Hier zie je dus een voorbeeld van wat er voor de gelovigen is weggelegd. Wij moeten Hem trouw zijn tot in de dood, maar we mogen weten dat de dood niet het einde is, dat er eeuwig leven is en dat we met Hem zullen regeren in het Messiaanse vrederijk voordat het grote herstel komt bij Zijn majesteit. Dat is de toekomst.

Hij die ons heeft liefgehad, daar zit de trouwe getuige in. En ons van de zonde gewassen heeft in Zijn bloed. Daarom is Hij de eerstgeborene.

Johannes begint met de groet aan alle gelovigen: genade en vrede voor jou. De gelovigen krijgen te horen dat er vrede met God is omdat Jezus ons is voorgegaan. Als jij getrouw blijft, als wij Hem volgen daarin, zal Hij genade en vrede zenden. Besef dat Hij ons heeft liefgehad, besef dat je zonden gewassen zijn in Zijn bloed. Dit is de opmaat van 'wat is'.

Hij is de getrouwe getuige, de vorst van de koningen en wij mogen Hem volgen. Hij heeft ons liefgehad, onze zonden zijn gewassen en we worden gemaakt tot koningen en priesters van Zijn Vader. Wie komt nu de eer toe? Niet wij. Hij heeft het gedaan, zie : 5 en 6.

De hoer en Satan maakt zichzelf tot koning. Hij gaat over lijken en hij is zo egoïstisch als het maar kan, want het draait alleen maar om hem. Liefde ontbreekt.

Deze tijd zal ook gekenmerkt worden door liefdeloosheid en wetteloosheid. Jezus heeft de wet volbracht en gewandeld in de liefde en zegt tegen Zijn volgelingen: 'Volg mij daarin'. Hem zij de heerlijkheid, de kracht en het is eeuwigdurend, amen, zegt Johannes.

Dan komt de afsluiting, de proloog, die eindigt in :8. Waar draait het om? Dan zie je dat weer tegen de gelovigen wordt gezegd: 'Hef je hoofd omhoog'.

De grote belofte is: Zie, Hij komt op de wolken en elk oog zal Hem zien, Matteus 24:30, ook zij die Hem doorstoken hebben. Dat zijn niet alleen de Joden. De Romeinen waren daar ook mee bezig. Ze sloegen en spuugden Hem en staken een speer in zijn zij, dus het gaat ook over de heidenvolken.

In Zacharia 12:9 en 10 staat de oorspronkelijke tekst

*<sup>9</sup>Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.<sup>10</sup>Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de Geest van de*

*genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.* Het gaat hier over de eindstrijd, Armageddon. Alle heidenvolken die optrekken tegen Jeruzalem.

'Enig kind' - denk aan de kinderen bij de plagen van Egypte. Het tandengeknars gaat over de volken die zullen zeggen 'hadden wij maar ...' als de volken weggevaagd worden die op zijn getrokken tegen Jeruzalem.

Het woord van Zacharia gaat dus ook al over de eindtijd, niet alleen over de ballingschap. Elk oog zal Hem zien. Tot 40 jaar geleden was dat nog een groot vraagstuk. Hoe zou dat toch mogelijk zijn? Nu is dat mogelijk met onze telefoon. Die dingen worden nu in onze tijd zichtbaar.

*'Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.'*

'Ook zij die Hem doorstoken hebben', dus Jood en heiden. Hier wordt al gezegd dat hele groepen spijt krijgen, dat ze de Here Jezus hebben afgewezen.

*<sup>8</sup>'Ik ben de Alfa en de Omega (ik ben A en ik ben Z, de 1<sup>e</sup> en laatste letter van het Griekse alfabet), het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.'*

Hiermee zegt Jezus dat niets buiten Hem om gaat. Net zoals in Mattheus 28 'Zie ik ben met u, al de dagen tot aan de voltooiing van de wereld.'

Als de druk zo hoog wordt bemoedigt Jezus ons met 'bij Mij is geen dood, geen rouw en geen tranen'. God is in het eeuwige zijn. Dit gaat buiten ons denken om. Alles wat wij meemaken gebeurt binnen het bestuur van God. Hij laat niet los. Hij is het begin en einde, die is, was en komt.

Dan komt de opmaat voor het volgende gedeelte.

*<sup>9</sup>'Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus.'*

Hij was deelgenoot in de verdrukking, maar ook in het koninkrijk. Als we om ons heen kijken zien we al verdrukking, maar we leven ook al in het koninkrijk, want we zijn een kind van God als we Hem kennen.

Wat is de combinatie van die twee dingen? We moeten ook deelgenoot worden van de volharding. Er wordt aan ons getrokken, maar de Here is overwinnaar. Dat is ook de strijd die we zullen gaan zien bij de gemeenten in Openbaring: strijd en de belijdenis dat Jezus Heer is.

Het boek Openbaring is bedoeld om te volharden in die strijd. Zalig zij die volharden tot het einde, zij zullen erven.

De ellende in Openbaring is goed om te kunnen herkennen en om te volharden.

In de kampen in Noord-Korea komen velen tot geloof omdat God daar is. Je zou het gevoel in het kamp kunnen krijgen dat God je verlaten heeft. Maar op die plekken waar verdrukking is groeit de gemeente.

In Iran bijvoorbeeld groeit de gemeente nu ook explosief. Hun ogen gaan open voor het Satanische van de Islam. Ze komen erachter dat het een leugen is, liefdeloos en hopeloos. Laten we niet zeggen dat het dezelfde God en godsdienst is, want dan kennen we God niet!

**Het draait om de Here Jezus. Hij is de weg om tot God te komen.** Als je dat niet erkent misken je de positie van de Here Jezus. Hij is onze verlosser!