

- **Indeling Openbaring**
- Openb. 1:1-8 **Proloog**
- Openb. 1:9-20 **'Hetgeen gij gezien hebt'**
- Openb. 2-5 **'Hetgeen is'**
  - op aarde
  - in de hemel
- Openb. 6-22:9 **'Hetgeen na deze geschieden zal'**
  - zeven zegels
  - zeven bazuinen
  - zeven schalen
  - voleinding
- Openb. 22:10-21 **Epiloog**

In dit hoofdstuk gaat het over Sardis en Philadelphia, de vijfde brief: **Wees waakzaam!**

Alle brieven hebben een lokale verbinding. In deze brief zie je hoe Jezus spreekt over de actualiteit, zoals over de kleding.

Deze brief is wat anders dan de eerdere brieven. Sardis komt er hier niet goed vanaf, op enkele personen na die hun kleren niet bevlekt hebben. Kleding speelt een rol in dit Bijbelgedeelte. Dat is niet zo vreemd, want het was een stad waar de kledingindustrie een grote rol speelde. Het lag strategisch op een plek met een kruispunt van allerlei wegen.



Een dam is vaak een plek waar je het water over kan, net zoals bij Amsterdam. Het is een plek waar meestal handel werd gedreven. Ook een 'drecht' of een 'tricht' is een doorwaadbare plek.

Het traject 'delmosa' is een Romeinse naam voor Maastricht, een plek waar je door de Maas kon waden. Ook Dordrecht bv.: haar originele naam is 'turedrid', het is een rid, een loop, door het riviertje de Thure. Ook Utrecht is daarnaar vernoemd.

Je ziet hier dus ook dat er plaatsen ontstaan op strategische plekken.

Ook bergen spelen een grote rol. Jeruzalem ligt op 1500 meter hoogte. Ook dat is strategisch, want op die hoogte kun je zien wat er gebeurt. Er liggen ook veel plaatsen bij bergen of bij een kruispunt van wegen in het dal. Daar was ook handel en kon er zelfs tol gevraagd worden. Sardis was een militair strategische plek. De Romeinen hadden flink geïnvesteerd. Er was een kruispunt van wegen en vooral de textielindustrie deed het daar goed. In Sardis was ook een gemeente.

Een verhaaltje wat iets illustreert:

In de militaire stad Sardis lagen veel garnizoenslegers.

Er was eens een soldaat. Hij was gewond geraakt in de strijd. Er was tegen hem gezegd dat hij naar een militair hospitaal moest gaan om zich te laten behandelen. Toen hij bij het ziekenhuis aankwam, zag hij een enorm indrukwekkend ziekenhuis. Hij zag daar twee grote deuren. Op de ene deur stond 'voor de lichtgewonde' en op de andere deur 'voor de zwaar gewonde'. Hij besloot maar door de eerste deur te gaan, want hij kon nog lopen.

Achter de deur kreeg hij gratis koffie met cake en andere lekkere dingen. Hij werd verzorgd en het was een geweldige ontvangst. De soldaat was verbaasd over de ontvangst.

Daarna moest hij een lange gang doorlopen. En opnieuw waren daar twee deuren. Op de ene stond 'voor officieren' en op de andere stond 'voor niet-officieren'. Hij was een gewone soldaat, dus hij ging de deur door voor de niet-officieren. Hij kwam in een grote, prachtige hal. In die hal hingen grote portretten van grote artsen en directeuren van het ziekenhuis, mannen van statuur en dames met een grote carrière die het ziekenhuis op grote hoogte hadden gebracht. Met verbazing liep de man door de hal heen. Aan het eind van die hal waren er weer twee deuren: één met 'voor partijleden' en één met 'voor niet-partijleden'. Hij vroeg zich af wat ze met 'partijleden' bedoelden. Hij koos voor de deur 'niet-partijleden'. Hij opende deur en stond toen op straat.

Toen de soldaat thuis kwam vroeg zijn moeder hoe het was gegaan in het ziekenhuis. Ze zag geen verandering. Hij zei dat de mensen daar niets voor hem konden betekenen, maar het gebouw, de structuur en de organisatie waren geweldig.

Met dit verhaaltje begrijp je misschien de inhoud van deze brief. In :1 staat *'Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren.'*

De zeven geesten van God is een verwijzing naar Openbaring 1, maar ook naar komend hoofdstuk 5:6 waar ook staat dat die zeven geesten van God de aarde overgaan om te zien.

Het getal zeven is het getal van God en de volheid.

God belazer je niet. Zijn geesten gaan rond en beproeven alles. Dat is geen angstaanjagend beeld van God, het kan juist ook een vertroostend beeld van God zijn; dat Hij begrijpt waar wij soms geen woorden aan kunnen geven. Maar het is ook een doorgrondend kenmerk. Hij doorgrondt ons hart en doorgrondt hier deze gemeente. De gemeente van Sardis had er een soort ziekenhuis van gemaakt, net zoals in het verhaaltje.

*'Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.'* Dat is de samenvatting van deze gemeente. Dat is een harde conclusie. De vraag is, wie deze naam heeft gegeven. Wie heeft de naam gegeven 'dat u leeft'? Dat is niet de Here Jezus of de zeven geesten. Het is de wereld om hen heen die dat gedaan heeft. Dit is namelijk de gemeente die in Sardis staat, die zo verweven is met de wereld, dat ze geen enkele kritiek ontvangen. Ze doen mee met de feestjes van de afgoden, ze zorgen dat ze onopvallend zijn en in de gemeente maken ze het zo mooi en aantrekkelijk dat er geen verschil meer is met de wereld.

Er is koffie, thee, het gebouw is mooi, alles is in orde gemaakt, de muziek klinkt als een klok, er staat een gastenteam te wachten op de parkeerplaats. Je gaat de deur door en alles is goed geregeld, maar daar blijft het bij.

Hoe dichtbij komt deze boodschap aan de gemeente? En hoe dichtbij klinken deze woorden, dat wij zo waakzaam moeten zijn, dat de kerk niet een aantrekkelijke plek is waar de wereld zich thuis voelt? **De kerk moet een aantrekkelijke plek zijn, waar de Here Jezus zich thuis voelt! Dat** wil niet zeggen dat je niet een plek mag hebben waar je goed voor zorgt. Je hoeft niet in een aftandse schuur samen te komen. Dat zegt Jezus niet. Het gaat erom dat de plek waar je bent draait om de Here Jezus. En dan mag je goede muziek maken tot Zijn eer en je mag de gastvrijheid vieren door mensen warm, als een gezin, op te vangen en door bv. samen te eten. Jezus zegt dat ook.

In Korinthe hadden ze niet alleen het avondmaal, maar ook een liefdesmaal, maar het moet nog wel over de Here Jezus gaan.

Hier zien we een kerk die de wereld aan het pleasen is. Dat is dat als de wereld binnenkomt, zij zich herkent. Dat is waar het in deze gemeente misgaat. De mensen noemen hen 'een levende gemeente', dat is top, allemaal wereldse kenmerken. '*Maar u bent dood*' staat er, omdat het Leven eruit is, de Here Jezus, de kandelaar is weg. De kandelaar is al weggehaald, want de Here Jezus staat niet meer in het middelpunt.

In een tijd zonder vervolging zijn ze mee gaan doen met wat er in Sardis was i.p.v. de Here Jezus de eerste plek te geven.

Hoogstwaarschijnlijk was er geen vervolging omdat ze de Here Jezus niet verkondigden, want als Jezus radicaal verkondigd wordt, merk je tegenstand. **Als je stappen in geloof neemt in je eigen leven en je ervaart geen tegenstand, moet je je afvragen welke stap je aan het zetten bent. Vaak als je tegenstand ervaart, is dat de goede weg.** Dan weet je dat het kwaad je weg probeert te houden van de keuzes in je leven. Ook bij de keuzes van de gemeente staat de wereld niet te applaudisseren, want de wereld wil, over het algemeen, niets van Jezus hebben. De wereld wil liever doen wat de valse engelen des lichts doen en doen wat de tekenen van het beest in de wereld wil leggen. Dat is veel aantrekkelijker.

Deze gemeente had geen externe of interne vijanden. Ze waren zelf het probleem. De Here Jezus werd niet meer betrokken en de eerste roeping vond niet meer plaats.

<sup>1</sup>*Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God.*' Er worden twee kenmerken gegeven:

- 'Wees waakzaam' betekent: u bent een slapende gemeente.
- '*versterk het overige dat dreigt te sterven*' betekent: een gemeente met een geestelijk voedseltekort.

Een slapende, voedselarme gemeente. Dit heeft alles te maken met de geschiedenis van deze stad, vooral :2. Sardis heeft in haar geschiedenis een paar keer een domme fout gemaakt. De stad is al heel oud. Ze is ook regelmatig door allerlei volkeren geplunderd en gepakt, maar niet op de meest slimme manier, want de hoogmoed van deze stad was altijd 'wij zijn sterk'.

Ze hadden muren om Sardis heen gezet. De bergen eromheen hielpen om de vijand op afstand te houden en tot twee keer toe in de geschiedenis, in 549 v. C. en in 219 v. C., is het een vreemd volk gelukt om Sardis in te nemen. Dat ging niet gepaard met een heftige strijd. Ze konden sluipend binnenkomen in de nacht omdat de wachters op de torens in slaap waren gevallen.

Een gebrek aan waakzaamheid, zwakke plekken in de muur en blijkbaar niet sterk genoeg als de strijd zich aandient. Toen de vijand kwam, werden ze in één nacht verpletterd. Dit is hetzelfde probleem als in de brief: wees waakzaam en versterk je manschappen, geef ze voedsel, want als de strijd komt, sta je erg zwak.

<sup>3</sup>*Bedenk van hoe u het hebt ontvangen (het geloof, het gemeente zijn) en gehoord, en houd het vast en bekeer u.*' Het lijkt een beetje op Efeze: 'Bedenk van welke hoogte u gevallen bent en bekeer u'. Keer terug, de hoop is nog niet voorbij. De gemeente is nog niet afgeschreven, maar ze krijgen een duidelijke oproep om zich te bekeren. Ze moeten terug naar hun eerste liefde: weten dat ze uit genade leven, U bent Heer in mijn leven, U bent de machtige Israëls, U bent de vorst van de hemel en de aarde.

De presentatie van de Here Jezus in hoofdstuk 1: 'U houdt de zeven sterren vast. U vult onze kandelaars, U is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, U bent de Eerste en de Laatste die de sleutels van de dood in handen heeft.' Dat is onze startbelijdenis. Dat is ook de hoop waaruit wij leven waardoor wij straks hetgeen nog komen gaat aan kunnen, als die vijand voor de deur staat en

ons gaat aanvallen. We moeten waakzaam zijn en sterk. Laat je niet overvallen, zoals Sardis zich meerdere malen heeft laten overvallen, ook niet als gelovige door mee te kabbelen en niet waakzaam te zijn. Wees geen slapende christenen die iedere week alleen maar dingen doet omdat het altijd zo is gedaan en voor de rest zijn onze vakanties en onze auto's veel belangrijker dan de inhoud van ons geloof.

Dan wordt de Here Jezus heel duidelijk.

Vreemde volken zijn ooit bij u gekomen, het kwaad kan bij u komen, sterker nog: *'Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.'* Weer een verwijzing naar de geschiedenis van Sardis.

Het is verleidelijk om hier te zeggen dat het over de eindtijd gaat, de wederkomst van Christus, omdat dit vers ook in Mattheus 24 naar voren komt. Maar dat is niet de bedreiging voor de gemeente hier. Het verwijst daar ook wel naar, maar het gaat in eerste instantie over het definitief weghalen van de kandelaar van deze gemeente. Het gaat over het oordeel, dat er geen heil is, dat je niet behouden wordt, want **waar Jezus niet is, is geen heil, is geen toekomst**, dan moet je het zelf doen. Zonder Jezus is er geen Leven. Jezus heeft gezegd: **'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.'**

Als Jezus uit het hart van de gemeente wordt weggehaald, weggehaald uit de prediking, weggehaald uit het gemeenteleven, dan moet je jezelf maar zien te redden. Een heleboel mensen vinden dat ze zichzelf wel kunnen redden en als ze doodgaan, zij wel naar de hemel gaan. Maar wie of welk bedrijf heeft dat dan geregeld? Dan lopen mensen vast.

Vers 4 biedt nog enige troost voor deze stad, de stad die als god 'Sibele' heeft, de god van de bescherming in gevaren van oorlog, hoe toepasselijk. Maar Sibele deed niet veel. Gelukkig waren er in deze gemeente nog enkele personen hun kleren niet bevlekt hadden.

In deze stad waar veel mensen in de kledingindustrie werkten zie je dat er daarnaar ook een verwijzing wordt gemaakt.

*'Maar u hebt ook in Sardis enkele personen (namen) die hun kleren niet bevlekt hebben,'* Dit betekent dus dat ze de kleren al wel hadden. Veel mensen denken dat ze straks pas de 'nieuwe kleren' krijgen als heel hun leven voltooid is en het goed bevonden is. Maar dat klopt niet. Als je Jezus aanneemt in je leven krijg je die nieuwe kleren al. We zien het ook bij de heiligen voor Zijn troon, de vervolgd, in het middenboek van Openbaringen.

*'en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn.'* Waardig bevonden door Jezus is dus een oordeel dat voortvloeit uit hoofdstuk 3. Dat zit niet in onze werken. Het gaat om wat wij van Jezus hebben ontvangen: de genade. Uit genade komen werken voort. Jezus heeft alles aan ons gegeven, Zijn hele leven. Waar ben jij? Wat doe jij? Ben je het waard, de naam van Jezus te dragen? Ook in de volgende brief over Philadelphia zien we dat. Ben je het waard om de naam van Jezus a.h.w. als zegel op je hoofd te hebben? Of zeg je de naam van Jezus te kennen en zien we die ernstige dwaling, die we later in Openbaringen ook zien, van hen die het merkteken van het beest hebben?

Welk merkteken heb je? Wiens naam draag je? Wiens naam zal tot het einde behouden zijn? Van hen die hun kleding niet bevlekt hebben zijn er gelukkig nog enkele in Sardis. Zij zullen met Jezus wandelen in witte kleren. De witte kleren zijn een verwijzing naar de witte kleren die de heiligen ontvangen. Rein en onbevlekt, zie Openbaring 19:8.

Je wordt ontdaan van allerlei andere dingen. Die witte kleren krijg je al bij je bekering, maar er gebeurt nog van alles en zelfs in het midden van Openbaringen, waarbij de martelaren voor de troon zijn, zijn ze bebloed vanwege het martelaarschap, maar ook daar zullen ze gereinigd worden.

<sup>5</sup>Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.'

De gemeente van Sardis beleed niet de naam van Jezus tegenover de wereld. Jezus zegt dat als wij Zijn naam niet belijden, Hij onze naam niet zal belijden.

De vraag van de Here Jezus is: 'Belijden jullie ook Mijn naam aan de wereld?' Het gaat niet om een mooie setting, maar als je de gelegenheid hebt, belijd je dan ook Zijn naam of schaam je je voor Jezus? Schaam je je om gelovige te zijn? Dat is wat de Here Jezus hier vraagt aan de gemeente van Sardis. En de oproep 'Ga door.' Er is nog hoop voor deze gemeente want er staat nog niet dat Hij komt om de kandelaar weg te nemen of dat Hij komt om te oordelen.

'U bent dood, maar u was ooit levend. De wereld zegt dat u leeft, maar Ik doorgrond de gemeente met de ogen van de zeven geesten en toets en beproef ieder hart en ontdek dat je helemaal niet levend bent.' Dat is was Sardis te horen krijgt.

<sup>6</sup>Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.' De belofte van Jezus is:

- witte kleren.
- je naam zal niet uitgewist worden
- jouw naam zal beleden worden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Wat een boodschap en wat een hoop! Ook voor ons en in onze tijd een hele duidelijke opdracht: de Naam van Jezus hoort in het middelpunt van de gemeente te zijn, hoort op het puntje van onze tong te liggen, hoort vol te zijn in ons hart.

Wat Jezus hier mist: Uw werken zijn niet vol bevonden. Ze waren niet doorademd van Jezus.

Het ging om de sfeer, maar niet om Jezus zelf. 'Alles wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan' zegt een lied uit Johannes de Heer.

## 6. FILADELFIA

*Dit zegt Jezus, de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:*

**Laat je kroon niet afnemen!**



Het woordje 'deur' speelt een belangrijke rol in dit gedeelte. Op de foto van de stad zie je twee dikke pilaren. De bovenkant is later ingestort. Vroeger was dit een boog, net zoals de Arc de Triomf, het leek op een deur. Die poort was heel dik gemaakt, met dikke stenen. Dat had te maken met het feit dat het een aardbevingsgebied was. In 17 n. C. is er ook een enorme aardbeving geweest, waardoor de hele boel geruïneerd is. Enkele jaren later, ongeveer 90 n. C., de tijd waarin deze brief is geschreven, waren de mensen nog steeds bezig om de stad op te bouwen. De deur was een soort toegangspoort, een poort in de doorvoerroute naar het achterland, het oosten. Er was een bergpas die zo gemaakt was dat je alleen via deze route naar het achterland kon. Daarom was de bijnaam van Philadelphia 'de deur naar het achterland'. Deze sleutelpositie zorgde ervoor dat als jij er niet doorheen kon, je niet verder kon reizen, tenzij je een heel eind omliep.

Het was dus ook een plek van handel, ontmoeting, herbergen, tolwegen enz. 'Philadelphia' betekent letterlijk 'de liefde voor de broeder'. Filo=liefde, adelfus=broeder.



De rol en betekenis van de stad klinkt, net zoals bij de andere brieven, door in de brief, zie bv. :7, waar het over 'de sleutel' gaat.

*<sup>7</sup>En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:'*

De Here zegt: 'Ik ben de sleutel'. Dit is een citaat uit Jesaja 22:22 *'En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als hij opendoet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand openen. Ik zal hem als een pin vastslaan in een stevige plaats, zodat hij eezetel zal zijn voor het huis van zijn vader.'*, een verwijzing naar de dienaar die geroepen zal worden, die hier 'Eljakim' genoemd wordt, wat ook een profetie is over de Here Jezus.

Het is ook een verwijzing naar hoofdstuk 1:18 *'Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.'*

*<sup>8</sup>Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.'*

Het gaat hier om een kleine groep mensen, vandaar 'weinig kracht', maar de Heer bemoedigt hen met 'Ik ken uw werken'. Hij zegt dat ze klein zijn, maar wel trouw.

Op de munt op het plaatje staat de god 'Janus'. Het is een god met twee gezichten. Eén gezicht kijkt naar de toekomst en één gezicht kijkt naar het verleden. Het is een god die op de drempel staat van de dingen, net zoals een deur van het verleden naar de toekomst gaat.

Onze maand 'januari' is naar Janus vernoemd. Het is de 1<sup>e</sup> maand, de overgang van het oude jaar naar het nieuwe. In de Griekse denkwereld en in de Germaanse denkwereld in Nederland is het ook de overgang naar langere dagen. Het is dus niet zo vreemd dat de god Janus bij Philadelphia hoorde vanwege de grote poort van het westen naar het oosten.

Jezus laat keer op keer zien dat Hij boven al die goden staat van al die plaatsen. Hij zegt hier: 'Ik ben de deur', net zoals in Johannes 10:9. *'Als iemand door Mij naar binnengaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.'*

Hij zegt in :8 *'Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten,'*

Het gaat niet over een letterlijke deuren, maar geestelijke deuren. Soms kun je je erg alleen voelen, bv. ook op je werk, en vraag je je af wat jij nou kunt doen als enige of als één van de weinige gelovigen, maar dan zegt Jezus: 'Ik open deuren'. Er zijn mogelijkheden! Geloof, volhard, blijf staan, want Ik open en sluit deuren!

Jezus prijst hier de gemeente, dit kleine groepje christenen dat weinig mogelijkheden zag en kreeg, omdat ze Zijn Woord in acht hebben genomen en Zijn naam niet hebben verloochend.

De 'gesloten deuren' hielden ook in dat ze vaak geen werkplek kregen, dus was er armoede, geen acceptatie in bepaalde kringen, uitgesloten worden van allerlei dingen. Veel deuren gingen dicht omwille van de Naam van Jezus. Veel deuren bleven dicht omdat ze door de Joden werden gezien als afvalligen.

Veel gemeenteleden hadden een Joodse achtergrond. Als ze tot geloof kwamen werden ze geëxcommuniceerd. Dit gebeurt ook vaak met moslims die tot geloof komen, ook in Nederland. Ze wilden dan niets meer met hen te maken hebben na hun bekering. De enige manier om terug te komen was als ze voor hen op de knieën zouden gaan en alles af zouden zweren. Maar in plaats van dat zij terug zouden komen bij de Joodse gemeenschap, draait Jezus het om. Er zullen nieuwe gelovigen komen, zie :9.

In :9 en :10 wordt het effect van het openen van deuren beschreven. Er komt een belofte:

<sup>9</sup>*Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.'*

Het gaat hier niet over het hele Joodse volk. Het gaat hier over Joden die geen Joden zijn.

De gemeente heeft 'kleine kracht' maar Jezus laat hier Zijn grote kracht zien! Hij opent deuren.

Dan komt de tweede belofte:

<sup>10</sup>*Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.'*

Hier gaat het wel over het eindtijdsafereel. 'de verzoeking die over heel de wereld komen zal' gaat over de ontvouwing van de antichrist. Satan zal komen als een engel des lichts, aantrekkelijk om te volgen.

Jezus zegt hier dat als wij Zijn Woord bewaren, Hij ons zal bewaren al de grote verzoeking komt.

Veel christenen worden in onze tijd banger en banger voor wat er om ons heen gebeurt en waar veel, terechte, vragen zijn. Waar gaat dit allemaal naartoe? Wij kunnen hier lang over piekeren en denken dat we als christen maar kleine kracht hebben, maar dit vers is zo krachtig! Als wij het woord van de volharding bewaren, het woord van God in acht nemen, **zal Ik u bewaren** zegt God. Ook al komt de hele verzoeking die naar de eindstrijd gaat over je heenkomen! Moeten wij dan bang worden dat wij verliezen, terwijl we weten dat we bewaard, gekocht en betaald zijn? Nee! *'Wie overwint, Ik zal zijn naam belijden voor de Vader'* zegt Jezus. Al kost het ons ons leven, ook al kunnen wij niet meer naar de kerk, al komen wij in de grootste verdrukking die je je kunt bedenken, **bedenk: Als wij Zijn naam belijden, zal Hij onze naam belijden.** Als wij vasthouden aan Zijn woord en het in acht nemen, zegt Hij dat als heel de verzoeking over heel de wereld komt, Hij ons zal bewaren!

Dit is een woord voor vandaag. Dat 'bewaren van het woord' is niet altijd gemakkelijk. Dat is wat anders dan dat wij het allemaal gaan invullen en wel weten hoe het zal gaan. Lees wat erover geschreven staat in de Bijbel. Doe wat Hij zegt.

Hoe merkt de wereld dat wij van Jezus zijn? We kunnen zeggen dat we zien wat er gebeurt, maar we weten wie de leiding heeft. Dat is wat hier duidelijk wordt gemaakt, ook al zijn ze klein van kracht.

<sup>11</sup>*Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.'* Laat niemand ervoor zorgen dat jij Jezus niet meer belijdt, dat je vreugde wordt weggeroofd. Veel mensen hebben geen vreugde meer omdat ze alleen maar kijken naar de krant, naar internet ed., maar:

**Hoeveel minuten heb je Bijbel gelezen?** Hoeveel minuten heb je naar YouTube gekeken?

Hoeveel minuten heb je gebeden vandaag? En hoeveel minuten heb je aan de krant besteed?

Dat zijn essentiële vragen. Houd vast aan wat u hebt ontvangen. Dat zijn complete rijke geestelijke rijkdommen en zegeningen.

2 Petrus 1 God heeft ons alles gegeven wat nodig is tot leven en godsvrucht. Houd vast wat u hebt, 'Ik kom', zegt Jezus! Niemand, geen wereldleider of theorie zal dat in de weg staan.

Laat niemand uw kroon roven. 'Uw kroon' is dat wij zullen heersen en leven met Hem als priesters en koningen in het nieuwe Jeruzalem en op de nieuwe aarde.

De boodschap is: zeur niet dat je klein bent, houd vast aan wat u hebt. Houd vast aan de Naam en aan het Woord van God en leef als mensen die gekocht en betaald zijn door Jezus en laat je vreugde niet roven!

Dat komt het slot.

<sup>12</sup>*Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan.'* Denk aan de zuil op het plaatje bovenaan. Deze tempel waar Hij over spreekt zal eeuwig

zijn, Zijn huis is gegrondvest, staat vast, zegt psalmen. Hij is de bouwer en Jezus is de hoeksteen. De Here en het Woord zijn fundamenten. 'En Ik zal u maken tot een onderdeel daarvan', zegt Jezus. Geen aardbeving, geen antichrist, geen Romeinse keizer kan daar tegenop, sterker nog, er komt nog meer:

*En Ik zal **de Naam van Mijn God** op hem schrijven en **de naam van de stad van Mijn God**, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.*

De zuilen van de tempel in Jeruzalem hadden ook namen: Jachin en Boaz. Er staat hier 'Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God'. De zuil krijgt een eigendomsnaam: Yaweh, Ik ben die Ik ben. Ik zal er zijn. 'En ook de naam van de stad van Mijn God': Jeruzalem, het Sion dat komen gaat, het nieuwe Jeruzalem dat neer zal dalen uit de hemel, 'bij Mijn God vandaan' zegt Jezus, 'en Mijn nieuwe Naam', de naam van Jezus die God is. De nieuwe namen die we krijgen worden ook beschreven in Openbaringen 19-22. Het is een contrast met de namen van het beest.

**Er zullen mensen zijn die liever de namen van het beest op zich willen hebben. Het getal zal 666 zijn. Zij zullen geoordeeld worden met de naam die geschreven staat.**

De Here zegt hier tegen de gemeente: 'Je draagt Mijn naam, hoe klein je ook bent, hoe zwak je ook denkt te staan in de wereld, hoe bang je soms ook bent omdat je alles de andere kant op ziet gaan. Mijn naam, Mijn stad, de Naam van Mijn Vader staat op je zuil geschreven.

Wees niet bang voor het teken. Als je van Jezus bent krijg je geen ander teken. Je hebt het teken van Jezus al gekregen, want je bent gekocht en betaald en niets kan je roven uit Zijn hand, ook geen vaccin.

Houd vast aan Zijn naam, neem Zijn woord in acht, verloochen Zijn Naam niet en laat je kroon niet roven.

<sup>13</sup>**Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.**, want deze brief is waarheid!

Als je de vreugde en de kroon laat afnemen, leef je als een kind dat niet weet van wie hij/zij is, dan leef je als een rondrennende dwaas en ga je de kronen van de wereld opzoeken. De wereld heeft heel veel kronen die ze je graag willen geven: het meeste geld, het meeste succes, het mooiste uiterlijk, het mooiste huwelijk enz.

De kroon die Jezus geeft moet je je niet laten afnemen! Dat is behoud, eeuwig leven, dat is regeren met Hem volgens Zijn regels. Het is je gegeven, **LAAT HET JE NIET ROVEN!** Laat je vreugde niet roven, het Woord niet loven, besteed je tijd goed. Als we Hem verwachten, verwacht Hij dat we Hem verwachten, zoals in de eerste brief staat: belijd Hem en Hij zal u belijden. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.