

Indeling Openbaring

- Openb. 1:1-8 **Proloog**
Openb. 1:9-20 **'Hetgeen gij gezien hebt'**
Openb. 2-5 **'Hetgeen is'**
 - op aarde
 - in de hemel
Openb. 6-22:9 **'Hetgeen na deze geschieden zal'**
 - zeven zegels
 - **zeven bazuinen**
 - zeven schalen
 - voleinding
Openb. 22:10-21 **Epiloog**

We bevinden ons nu bij de 'zeven bazuinen': God kondigt Zijn oordeel aan. Dat doet Hij niet in één keer en alles is klaar. Nee, God is zo genadig dat Hij de tijd neemt. Eigenlijk zien we in de 'zeven zegels' en de 'zeven bazuinen' een periode waarin als het ware de duimschroeven aangedraaid worden, en dat doet de mensheid ook zélf. En tegelijkertijd biedt God de ruimte om tot inkeer en geloof te komen. Zo genadig is God, terwijl we aan de andere kant weten en zien dat tegelijkertijd in die ruimte van God de mensheid zich steeds meer tegen God keert. Daarin zit tevens het moeilijke, in tussen Gods liefde voor deze wereld en tegelijkertijd Zijn heiligheid en rechtvaardigheid en Zijn afkeer van het kwaad. Dat is zo ontzettend moeilijk waarbij wij ons bijna ook niets kunnen voorstellen. Het enige wat je je kunt voorstellen is dat als je zelf een ouder ben en je houdt van je kind, maar ziet dat je kind de verkeerde kant opgaat. Dat gevoel moet God miljoenen keren groter hebben als Hij kijkt naar Zijn wereld, dat je houdt van je schepselen en je schepping en tegelijkertijd een afkeer hebt van de verkeerde weg die je geliefde kinderen gaan. Daarin heeft God de verantwoordelijkheid bij de mens gelegd bij het maken van zijn eigen keuzes. Zoals kinderen die ouder worden de deur uitgaan ook een eigen keus is, een eigen verantwoording. Hoe moeilijk dat ook is voor ons als ouders. Als wij als ménsen dat al ervaren wanneer een kind volwassen wordt en je ziet dat het de verkeerde kant opgaat, wat moet dat dan voor God wel betekenen wat betreft zijn schepselen? Dat spanningsveld in de 'zeven zegels' en de 'zeven bazuinen' zijn de waarschuwingen: 'Kom terug, doe het niet, keer je om! Bij Mij is hoop. Luister niet naar de slang. Luister niet naar het beest. Luister niet naar het vlees dat zegt: 'Alle eer voor mij, wij moeten het als mensheid doen!'

Wij zitten nu aan het eind van de 'zeven bazuinen', voordat de 'zeven schalen' worden uitgegoten. De schalen zijn de oordelen waar de aarde de volle laag van God krijgt en zelfs daarin is nog ruimte totdat God helemaal afrekent en Christus als Koning terugkomt.

In hoofdstuk 9:13-21 lees je over de 'zesde zegel' en pas bij hoofdstuk 11:15 lees je over de 'zevende zegel'. Hoofdstuk 10 tot en met hoofdstuk 11:1-14 is een tussenstuk. Dat tussenstuk wil eigenlijk zeggen: God wil iets toelichten aan Johannes, aan de mensheid en aan de gemeenten die dit gaan lezen.

Het kernvers van hoofdstuk 10 is vers 7, en eigenlijk draait het daar om:

7a. *'Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen,'*
Dat is de engel die aan het einde van hoofdstuk 11 verschijnt.

7b. *'zal ook het geheimenis van God volbracht worden,'*

Wat is dan dat geheimenis? Wat is de hele lijn van Openbaring? God brengt verlossing voor de mensheid. Het geheimenis is Gods heilsplan voor deze wereld, namelijk:

7c. *‘zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.’*

- dat God de mensheid niet loslaat.

- Hij heeft een plan voor deze wereld dat volbracht is door de Here Jezus Die aangekondigd werd door de profeten.

- Het is uit de mond van de Here Jezus Zelf gekomen door te zeggen hoe de dingen gaan.

Dat is het geheimenis.

Opnieuw is ook dit hele hoofdstuk het antwoord op wat we in hoofdstuk 6:10 hebben gelezen: *‘En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op aarde wonen?’* Dit is de vraag om recht: Here, wanneer zult U recht doen? Deze groep is geen onbekende groep, het is verbonden aan de situatie in hoofdstuk 2 en 3, nl. de Gemeente die lijdt omwille van de naam van de Here Jezus. De groep onder de troon zijn alle heiligen die omgekomen zijn, die geleden hebben, bespuugd en bespot zijn omwille van de Naam van de Here Jezus. Ik zeg het even in mijn eigen woorden: *‘Here, was het ons waard? Wanneer zult U doen wat U gezegd heeft te zullen doen?’*

Als we naar de wereld om ons heen kijken, dan roept dat de vraag op: *‘Here, dat Koninkrijk van U, komt dat er nog van? Wij zien alleen maar het kwaad toenemen en zien alleen maar nog meer slachtoffers’.* In de vraag *‘Zult U nog iets doen?’* schuilt ook de vraag *‘Hoelang duurt Uw geduld nog?’* Het zegt ook iets over de mensheid, hoe ongeduldig zijn wij? Maar dan kom je weer in dat spanningsveld waarover ik het net had. Het spanningsveld van Gods geduld is het spanningsveld tussen Zijn oordeel en Zijn liefde. Dat Hij ja, een hekel heeft aan het kwaad, én een ontzettend grote liefde heeft voor mensen, omdat Hij niet wil dat mensen verloren gaan. En hier in dat tussenstuk maakt God in vers 7 nog een keer duidelijk dat het geheimenis van God bij de zevende engel volbracht gaat worden zoals voorzeggd. Dan wordt er afgerekend met het kwaad en gaan we de laatste fase in waarin ook de antichrist opstaat en waarin het kwaad ook verder geopenbaard wordt.

Het boekje wordt door Johannes opgegeten

1. *‘En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen van vuur.’*

‘Engel’: de HSV vertaalt dit met een hoofdletter net zoals ‘Zijn hoofd’, ‘Zijn gezicht’ en ‘Zijn voeten’. Het is dan ook heel verleidelijk om hier de Here Jezus in te zien vanwege de beschrijving van die engel. Het is de vraag of dit terecht is want in het Grieks staat dit er namelijk niet. De beschrijving ‘bekleed met een wolk’, ‘hoofd was een regenboog’, ‘gezicht als de zon’ en ‘voeten als zuilen van vuur’ doet denken aan de beschrijving van de Here Jezus uit hoofdstuk 1 alsmede de beschrijving in Daniël 10 tot en met 12. Er staat echter ‘engel’, in het Grieks *aggelos*. Dat heeft mij doen besluiten om te denken dat het hier om een belangrijke engel gaat, vergelijkbaar met de engel uit 1:1 en 5:2 waar gesproken wordt over een ‘sterke engel’ die ook met een luide stem uitriep. Kijk je naar 10:9 waar staat dat Johannes naar die engel toestapt en zegt: ‘Geef mij dat boekje’, dan klinkt dat onbeleefd om dit bij een verschijning van de Here Jezus te zeggen. Er wordt niet geknield en er vindt ook geen aanbedding plaats zoals de reactie van Johannes iedere keer was als hij een ontmoeting met de Here Jezus had. Er staat het woord *aggelos* en daar houden we het ook maar bij.

De termen:

Wolk: De engelen worden in alle grandeur gepresenteerd. De beschrijving ‘wolken’ hebben in de Bijbel en dus ook in het boek Openbaring een belangrijke betekenis. Het is het teken van de hemelse heerlijkheid, hemels.

Regenboog: De regenboog is het teken van genade en trouw. Denk aan Noach.

Zon: De zon is het teken van hemelse kracht en majesteit. De zon is brandend en kan krachtig zijn.

Vuur: Vol van de Geest. Zuilen van vuur is ook een oudtestamentisch teken van de aanwezigheid van de Heilige Geest, zoals de zuilkolom, de kolom van vuur bij Mozes en de uittocht uit Egypte.

Dus de engel is omgeven met de heerlijkheid van God. Niet een engel die zomaar wat doet, maar duidelijk aangesteld door de Here God Zelf zoals we later ook zullen zien.

2a. *'En Hij had in Zijn hand een boekje, dat geopend was.'*

'Boekje': letterlijk staat er ook het verkleinwoordje. Dit maakt een lastige discussie los en komen we er ook niet helemaal uit wat voor boekje dit precies is. Sommige verklaarders zeggen: 'Is dit de boekrol met de zeven zegels die in Openbaring 5 genoemd wordt, of gaat het om een nieuw boekje, een deel van die boekrol?' Het lastige is dat hier een engel het boekje in de handen heeft gekregen en later zelfs aan Johannes geeft om het op te eten. In hoofdstuk 5 werd de boekrol door de Vader aan de Zoon gegeven, aan Hem die waardig is het te ontvangen. Die boekrol zou toch niet zomaar worden weggeven om vervolgens te worden opgegeten?! Nee, we hebben hier te maken met een visioen. Hier wordt niet het Griekse woord *biblion* (boek) genoemd, maar *biblidion* (boekje). De kans dat we hier te maken hebben met een ander boekje is dus aanwezig. We moeten er ook niet teveel detail opleggen omdat het hier om een visioen gaat. Het boekje is bedoeld om aan te geven dat er iets gaat gebeuren. Dát stukje wat moeilijk is, wat nog staat te gebeuren vanaf dit moment tot aan de zevende zegel en de zeven schalen. Dat stukje waar de gelovigen die er dan nog zijn, doorheen moeten.

Vervolgens staat er dat die engel een positie aanneemt:

2b. *'En Hij zette Zijn rechtersvoet op de zee en Zijn linker op de aarde.'*

Wat zou ermee worden bedoeld? Hier staat iemand met gezag. Dat gezag krijgt een vervolg als we kijken naar vers 3.

3a. *'En Hij riep met een luide stem,'*

Heel de wereld moet horen wat er aangekondigd gaat worden. De luide stem is in hoofdstuk 5 alsook op andere plaatsen in het boek Openbaring te horen.

3b. *'zoals een leeuw brult.'*

Het is geen hond die blaft en geen kat die miauwt of een cavia die piept. Nee, een leeuw die brult! Wat betekent het voor de omgeving als een leeuw brult? Kijk uit, er komt wat aan! **De leeuw**, gekoppeld aan de majesteit van de Here Jezus en aan God, **laat zien: Ik heers over alles**. Het is een aankondiging van iets wat staat te gebeuren. Het is ook een angstwekkende reactie. Er staat niet voor niets 'zoals een leeuw brult'.

3c. *'En toen Hij geroepen had,'*

We weten niet wat er gezegd werd.

3d. *'lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen.'*

Johannes heeft het hier over dé zeven donderslagen.

4a. *'En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen,'*

We weten niet wát die stemmen zijn.

4b. *'stond ik op het punt ze op te schrijven.'*

Johannes begreep het wél. Hij heeft het over dé zeven donderslagen. Het lidwoordje 'de' staat er in het Grieks ook bij. Dat geeft aan dat men klaarblijkelijk weet waarover het gaat. Zelfs de gelovigen dienen te weten waarover het gaat. Maar op het moment dat Johannes het wil opschrijven en uitleggen, staat er vervolgens:

4c. *'Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: 'Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op.'*

Verzegelen is wat anders dan wegmoffelen. **Verzegelen wil zeggen: houd het nog even voor je.** Bewaar het. Ooit zal je het gaan begrijpen.

Dit is best boeiend. Want God kiest er schijnbaar voor om op bepaalde momenten dingen achter te houden en te verzegelen om de mensen, in dit geval ook de gelovigen, even niet te laten weten wat het inhoudt. Het boek Openbaring is geen stappenplan wat tot in detail bekend is. Dat blijkt wel uit dit vers.

Wat zijn die zeven donderslagen waarvan de inhoud verborgen wordt maar die we in de Bijbel wel kunnen terugvinden? Lees Psalm 29: 'Gods majesteit in het onweer'. Een Psalm van David.

Kijk eens naar de taal van deze Psalm en ontdek hoe dicht het bij hoofdstuk 10 komt. Vers 11: '*De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met sjaloom – vrede*'. Daar gaat het naartoe, dit is eigenlijk het boek Openbaring. Zijn heilig volk Israël en de Gemeente zal gezegend worden met sjaloom – vrede! De Vrede van Jeruzalem.

Als je kijkt naar de termen wolk, regenboog, zon en vuur, kracht en macht, dan vind je ze terug in Psalm 29:

*Geef de HEERE, machtige heersers,
geef de HEERE eer en macht.
Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
buig u voor de HEERE neer in Zijn heerlijke heiligdom.
(Openbaring 11: de twee heiligen in het heiligdom)*
*De stem van de HEERE klinkt over de wateren,
de God der ere dondert;
de HEERE is op de grote wateren.
(de engel staat met de ene voet op de zee)*
De stem van de HEERE is vol kracht, (zoals de zon die krachtig is)
de stem van de HEERE is vol glorie. (de heerlijkheid van God)
*De stem van de HEERE breekt de ceders,
ja, de HEERE verbreekt de ceders van de Libanon.
(we zijn hier inmiddels op het land waar Hij regeert)*
*Hij doet de Libanon huppelen als een kalf
en de Sirjon als een jonge, wilde os.*
De stem van de HEERE hakt vurige vlammen uit de wolken. (Openbaring 10)
*De stem van de HEERE doet de woestijn beven,
de HEERE doet de woestijn Kades beven.
(de reactie op het land: ontzagwekkend groot in majesteit)*
*De stem van de HEERE doet de hinden jongen werpen
en ontschorst de wouden;
(het zal zo'n schrik opwerpen dat de natuurlijke ordening verstoord wordt)*
maar in Zijn tempel zegt eenieder: Hem zij de eer! (hier zien we de verdeling van aarde en hemel)
De HEERE troont boven de watervloed, (de watervloed is in de Bijbel altijd het beeld van oordeel)
ja, de HEERE troont als Koning voor eeuwig.
(de Here staat boven het oordeel wat hier zeven keer wordt aangekondigd door Zijn stem: 'Dit gaat gebeuren.')

*De HEERE zal Zijn volk kracht geven,
de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.*

Donderslagen kom je ook tegen in Exodus 19 waar het volk Israël voor de berg staat en met Mozes de berg op wil. Dan klinken er ook donderslagen. De heiligheid van de Here die laat zien: Kom deze berg niet op naar Mij, want vuur zal je verteren. Kortom: er komt oordeel aan.

Terug naar Openbaring 10. Er staat een engel met zijn rechervoet op de zee en met zijn linkervoet op de aarde. Hij spreekt in vers 4 met luide stem zoals een leeuw brult. Kortom: wees waakzaam en

wordt ook maar bang. De zeven donderslagen klinken en hebben alles te maken met het komende oordeel.

Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben – dus de inhoud, want ze hebben wél geklonken. Wat wij te horen krijgen is: **er gaat een oordeel komen, maar tot in detail blijft het verborgen**. Verzegel, bewaar het *en schrijf dat niet op*. Op de consequentie van de inhoud kom ik zo meteen terug als hij het opeet. Er komen hierop nl. twee reacties: zoet als honing en bitter in de maag. Maar eerst gaan we naar vers 5.

5. *‘En de Engel Die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn hand op naar de hemel,’*

De engel staat daar dus nog steeds en het beeld gaat verder. Zoals wij het opsteken van onze hand kennen bij het afleggen van een eed, zo staat deze engel daar.

6a. *‘en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid,*

6b. *Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn.’*

Er wordt dus gezworen en duidelijk gemaakt: Ik zweer bij de God Die alles gemaakt heeft, Die alles overziet en alles weet. Die trouw is en Die niet los laat de werken Zijner handen.

De Bijbel vertelt ons dat we dat niet zomaar moeten doen, want wij zijn feilbare mensen en Hij is God. Het feit dat de engel dit wél doet, geeft aan dat het hier een waarheid is die niet verbroken wordt. Hij durft en mag het doen omdat hij de opdracht van God krijgt en hij dit namens God doet.

De inhoud van die belofte is: er is geen tijd meer. Dit is wat er in een paar woordjes gezegd wordt en is het antwoord op hoofdstuk 6:10: ‘Here, hoelang nog? Hoelang nog wacht U met het weghalen van het kwaad en het veroordelen van het kwaad?’

In dit tussenstuk zitten we vlak voor de zevende bazuin en het uitstorten van de schalen. Voel je wat hier gebeurt en waarom dit tussenstuk hier staat? De Gemeente begint nl. te twijfelen: ‘Hoelang duurt het nog, Here, dat U terugkomt? Hoelang laat U dit nog gebeuren? Waaraan gaan we merken dat U het werkelijk bent?’ Dit zijn die grote vragen. En wat hier dus staat is dat de engel zegt: ‘Er is geen tijd meer. Nu gaan jullie merken dat Ik ga opkomen. Er gaat wat gebeuren’.

Er staat dus niet dat er helemaal geen mogelijkheid meer is om tot bekering te komen.

7. *‘Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.’*

Dus wanneer de zevende engel op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden. Zie hoofdstuk 11:15. Het geheimenis van God is niet een soort supergeheim of magisch inzicht voor een bepaalde elitegroep. Helemaal niet. Het is het evangelie van Jezus Christus en Die gekruisigd. Wat door de profeten werd aangekondigd, wat in het evangelie is bewezen en waar de Kerk uit leeft.

Volbracht: aan het kruis is het kwaad verslagen. Dat was een beslissingsdag. Maar de satan is nog niet de wereld uit. Het kwaad doet er alles aan om grip te houden, maar tegelijkertijd is de Heer aan het werk. Het geheimenis is dat heel de mensheid verlost zal worden van het kwaad en aan het kruis is daar al de overwinning geclaimd. **Maar als Jezus bij Zijn komst naar deze wereld Zijn voeten op de Olijfberg zal zetten, zal Hij écht gekroond worden als Koning van deze wereld.** Daar zit dus tijd tussen.

Het enige wat nog nodig is, is het opruimen van het kwaad uit deze wereld. En dat betekent dat we die fase van Openbaring nu ingaan.

In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog is er zeer heftig gevochten. Waarom? Als een kat in het nauw gedreven wordt, gaat hij rare sprongen maken. Dat is wat we ook hier zien gebeuren. Als God gaat aankondigen, weet satan hoe laat het is. Hij weet het wel, dat is al lang gezegd.

Dus, wat kwade heersers gaan doen, is gekke sprongen maken. Daarom gaan we ook vanaf het volgende hoofdstuk zien dat de spanning opgevoerd wordt: de twee getuigen, het beest wat de zee uitkomt. Alles wordt dramatischer totdat God zegt: En nou is het klaar!

De oordelen worden opgevoerd. Dat zagen we ook bij de Farao van Egypte. Als bij Farao, d.m.v. de plagen, de duimschroeven worden aangedraaid, wat doet hij dan met het Joodse volk? Ook de duimschroeven aandraaien: nog meer, nog harder, nog meer stenen bakken. Dus dat principe komt iedere keer weer terug.

De Gemeente krijgt vóór het zevende zegel te horen: 'Lieve mensen, het werk is volbracht, en zal *volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.*' Ook bij Daniël, Ezechiël en Jeremia lezen we dat dat niet zomaar gaat. Het gaat strijd kosten, er zullen vreemde volken komen en zij zullen het u lastig maken. Wees niet verschrikt want deze dingen moeten gebeuren voordat het einde komt.

Laten we eens kijken naar Mattheüs 24:15 waar boven staat: De grote verdrukking. Dit is dus wat er gaat gebeuren. **De inhoud van het boekje is de grote verdrukking.** Het moet nog gebeuren.

'Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! –' Wat is die heilige plaats? De tempel in Jeruzalem. Een beeld van de antichrist, **de antichrist neemt plaats in de tempel. Als een vredebrenger gaat hij komen, die uiteindelijk de derde tempel wil gaan bouwen en daar plaats neemt.**

'laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen'. Het zal heftig worden. Dat zijn de plagen, de schalen die uitgegoten worden en satan die er alles aan zal doen om dat tegen te houden.

'Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen'. Kortom: het gewone leven gaat niet zomaar door.

'Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!' Daar verwijst Psalm 29 ook naar.

'En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat'. Het gewone, dagelijkse leven, zal overhoop gehaald worden.

'Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is'. Dat is in Openbaring 10 het punt waar we staan, want dat boekje geeft aan: er komt nog wat achter aan en in hoofdstuk 11 breekt dat los.

'vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal'. Sommige uitleggers zeggen: 'Ja, maar hierin moet je de Romeinen zien die de tempel hebben verwoest'. De Romeinen hebben inderdaad die tempel verwoest en als een ruïne achtergelaten, maar het is niet zomaar toepasbaar.

'En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden'. Hier zie je die spanning: de liefde van God, Zijn heiligheid en Zijn oordeel. Omwille van de uitverkorenen zal het ingekort worden. Het is een beperkte tijd. Lees Daniël 10 t/m 12 maar eens, daar lees je dat er een vastgestelde tijd wordt aangegeven, nl. drieënhalve jaar, 1260 dagen – er zijn allerlei termen. **Een afgebakende tijd die ook wel de Grote Verdrukking wordt genoemd.** En dat is ook wat we in Openbaring 10:7 lezen dat het geheimenis van God wordt volbracht richting de zevende engel.

We gaan nu weer even terug naar het boekje.

8. *'En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat.'*

Dus Johannes krijgt de opdracht – denkbeeldig, in het visioen – om naar die engel toe te gaan.

9a. *'En ik ging naar de Engel toe'*

Hij maakt geen buiging en er is geen aanbidding, dus een teken dat het hier om de Here Jezus zou gaan, wordt hier al erg afgezwakt. Maar het was wel een sterke engel.

9b. *'en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje.'*

Waarom doet hij dat? Omdat Johannes daarvoor de opdracht krijgt en gehoorzaamt.

9c. *'En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.'*

Hierop zijn al heel wat theorieën losgelaten. Dit voorbeeld kom je twee keer tegen in de Bijbel: Ezechiël en Jeremia moeten dit ook doen. Wat is hiervan de bedoeling? Waarom zou je een boekje opeten? **Wat zou het betekenen, als je het even denkbeeldig voor je ziet, dat dat boekje wordt opgegeten en de eerste smaak zoet is, maar in de buik bitter wordt?** Voor wie is het zoet en voor wie is het bitter? **Voor de kinderen van God, voor hen die onder de troon zijn, is het zoet.** Dus de inhoud van die boodschap is zoet. Waarom zoet? Omdat God op gaat treden. Denk aan het beeld van de mensen die roepen onder de troon. God gaat eindelijk antwoord geven. Dat klinkt zoet in de oren, ogen en de mond van de heiligen na alle pijn en bitterheid die zij hebben, is dit een zoet antwoord. Dat klinkt heel mooi, maar we gaan weer terug naar de dubbele identiteit van God Die een liefhebbende Vader is, Die het zoet aan zijn kinderen wil geven, maar wanneer wordt het bitter? Als dit verwerkt wordt, en dat boekje uitgewerkt wordt. **En wanneer gaat het zwaar op de maag liggen? Als je erachter komt dat er heel veel mensen verloren gaan.** Dat het andere deel van die mensheid, ook Zijn schepping, naar de hel gaat. Dit is de pijn van de gelovigen die we vandaag al voelen wanneer je het zoete van het evangelie tot je mag nemen. Dat is zoet voor de gelovigen. **Maar we weten dat de inhoud van dat boekje – nl. de Grote Verdrukking – zoals we al lazen in de woorden van de Here Jezus, heel zwaar op de maag ligt als dat jouw familie is, als het jouw kinderen zijn, jouw goede vrienden die niet van de Here Jezus zijn.**

We zullen de volgende keer lezen dat mensen helemaal niet snel op hun knieën gaan en buigen voor de Here Jezus. Satan gaat zelf een antichrist sturen en de mensheid wandelt erachteraan. Dat is de bitterheid van wat komen gaat. En het zoete is Gods antwoord aan de heiligen: 'Ik zal het doen, Ik die hemel en aarde gemaakt heeft en altijd trouw zal zijn. En Ik zal niet loslaten, ook jullie niet, maar het zal een bittere pil worden'. En let op, die 'pil' is niet alleen een bittere pil voor de mensheid, maar Hij die de Schepper is van alle dingen heeft de grootste pijn te dragen. Hij heeft die ook gedragen aan het kruis, want God voelt álle pijn, van al die mensen, Zijn schepselen, Zijn wereld.

10. *'En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.'*

11. *'En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.'* Dat bittere en dat eigen maken, dat is niet makkelijk. Deze boodschap is ook niet leuk. Je kunt ook zeggen: 'Ach, laat ik het maar voor me houden. Want als ik dit tegen mijn geliefden moet zeggen, dan worden ze daar niet blij van'. Sterker nog, ik denk dat deze boodschap helemaal geen gezellige reactie oplevert in de wereld. Zelfs zo dat er kerken zijn die zeggen: 'Laten we maar niet meer over de eindtijd praten. Laten we het maar niet meer hebben over verloren gaan. En laten we het zeker niet over zonde hebben, want dat vinden mensen niet zo leuk'.

Daarom zegt de engel dit hier tegen Johannes: *'U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen'*. Er staat letterlijk 'tegen vele volken'.

Johannes krijgt hier de opdracht: 'Hoe moeilijk ook, je moet het gaan zeggen, je moet het gaan vertellen.' En hier klinkt: verkondig het evangelie tot aan alle uiteinden van de wereld. Iedereen moet het weten waar verlossing en heil is.

En dat het niet makkelijk gaat worden, blijkt als we het de volgende keer gaan hebben over twee getuigen die met deze opdracht ook daadwerkelijk naar de stad gestuurd worden om dat te gaan vertellen. En dan zien we al heel snel de reactie van het kwaad. Als de opdracht, de inhoud van dat boekje dat zoet is voor de gelovigen en bitter voor de heidenen, vertelt gaat worden door twee getuigen, dan weet je dat de rapen gaar zijn. Daar gaan we het de volgende keer over hebben.